

boeknaam:

Cherubijnen Spreuken

Spreuken dec 2020 donderdag 17 december

Licht maakt Licht

De schijn van goud  
verblind velen

een doel vind  
vele zoekers  
als zij zoet is.

een medicijn wordt  
niet vaak genomen  
als zij niets doet

voorbij het leven  
ligt de onsterfelijkheid

een prijs winnen,  
door betalen kent  
vele kopers

men kocht brood  
met ongekend geld

ondeelbaar ogenblik  
is de basis van tijd

zonder haast  
liep elke klok  
in eigen tret

een donsveer  
voor gegeven arbeid

winst op winst  
rekenen in geld  
is de basis voor rijkdom

tevreden de weg volgend  
kwam iedere dag op eigen tijd

Zonder te zoeken,  
vond ik iedere dag  
een bescheiden schat.

in dienst van goden,  
genoot ik hun bijstand.

in gebed praten over  
alle verloren daden  
schonk een blik op  
de eeuwigheid.

De erfzonde bleek niet  
als echt bestaand, geen  
wonder op aarde verhaald haar.

engelen vinden de liefde der goden  
en schenken haar dagelijks in hun  
werk aan allen.

een kuil graven en erin vallen  
niet gebonden aan primitiviteit.

Vrijheid opofferen,  
schenkt beloning.

een religie volgt men om  
behoud van ziel en leven

onbaatzuchtig, elke daad  
als offer zien, ook  
als zij verloren lijkt

De ziel die zich voortzet  
door materie en geest.

Het lichaam na de dood  
in de aarde teruggaat  
om de vrede te vinden.

De zon als vonk des levens  
schijnt bij de geboorte  
in de ogen en het hart.

De wind die leven vormt  
de buigzaamheid van een  
aanpassend gemoed.

Zonder levensplan  
werd ik een instrument

Voor het leven de waarschuwing  
als gebed tot veiligheid.

Loterij werd tot prijs,  
door onbekende gunsten.

wikkend over mijn lot,

gaf ik ieder moment zijn  
eigen werk.

De kern van leven,  
vond ik door te leven

De goden overleggen  
over instrumenten  
wie haar mag bevelen.

De tijd zelf draagt alle  
wezens, en gunt hen levenslicht  
om eigen wensen te volgen.

Engelen horen naar iedere ziel  
die door leed of geluk  
hun weg willen keren.

In de biologie is leven maken  
en verbeteren een doel  
dat tijden lang blijft.

Door computers,  
wordt leven berekend.

Rijk zijn, en rijk worden  
wie volgt een weg door water  
om te land uit te komen

een heerser, bood duizend slaven  
om verlossing te vinden.

De hemel schijnt dagelijks  
de lichten door de zielen  
die hun daden genieten.

Door de tijd te volgen,  
schenkt de werkelijkheid  
acties aan de wezens

Reizen door de hemel,  
wie verhaalt verre  
streken.

De heerser gaf velen  
in de mond van roofdieren.

zoekend naar het duurste object  
gaf ik mij over aan het leven

Rijkdom een doel dat velen bindt,  
zocht ik geluk dichtbij en veraf.

Liefde als schat voor mensen,  
is een doel dat altijd blijft.

Door eigen wil op te geven,  
werd ik tot plan voor hoger leven.

De hemel als blauw wordt  
door de zon ieder moment  
gevonden.

's nachts rusten alle wezens  
in de diepte der tijden.

Veel tijden reizen langs het oog  
en geluk en leed keren weer  
als een cirkel die draait  
tot de beweging stopt en  
rust een plaats vindt.

Na de dood, een oordeel  
de ene vindt beloning de  
ander vindt straf.

De persoonlijkheid  
geeft kleur aan de persoon  
de werkelijkheid  
schenkt werk aan de mens.  
Die blijft tot in de  
lengte der tijden.

Geroepen vond ik werk  
dat beloning gaf  
van tevredenheid.

De tijd werd gemeten  
door de tijd zelf  
uit genade van hoger leven.

Ieder moment bestaan  
wie scheidt haar

De waarnemer beseft  
gewaarzijn zonder moeite

Een taak is bereidt  
voor velen die dienen

Werk vindt beloning  
uit hand van de werkgever

Tijden lang blijft de tijd

bestaan, wie verhaalt over  
haar begin en einde.

Zonder moeite werd ik oud,  
de tijd vullend met vele  
daden afgepast per dag

In de hemel vind men rust  
na een lang leven werk.

In dienst van het koningshuis  
vond ik genade in de  
koning der tijden.

Goud vindt men niet in de grond  
maar in de daden van het leven.

Zilver in de mond  
verbaast en verwondert velen.

Deugd in het hart,  
is tot vrede voor velen.

Oorlog volgt rampspoed  
en velen lijden aan,  
de wensen van enkelen.

Wind waait en zand vergaat  
wonderen der tijden verdwijnen,  
een nieuw ras schenkt nieuwe vormen  
aan wensen die blijven.

Zonder denken,  
volgt het gevoel zijn weg,  
tot langdurend geluk zijn  
bestemming vindt.

Een weg van duizend edelstenen  
de mythe van een lang leven.

Muziek klonk in het koningshuis  
en de koning besloot het rijk  
te verblijden, de armen kregen  
geld, de zieken kregen medicijn.

Langs vele sterren reisde de gezant,  
en bracht overal een inzicht van  
wetenschap, wie kent zijn vorm.

Als offer aan de goden,  
wie kent de gunst van hun  
genade.

Door de tijd kent men leven,  
door te leven kent men de tijd.

Als koning heerste ik over  
vele koninkrijken,  
als wetenschapper, schonk  
ik grote technologien,  
als bouwer bouwde ik  
aan grote gebouwen.  
als schrijver schonk ik  
grote tijden aan het papier.  
Wie kent de vorm die  
alles zijn waarde schenkt.

In de jeugd speelt men  
leert men, en kent men plezier.  
In latere tijd, werkt men,  
zorgen over lijf, familie en behoud.  
als instrument werkt men  
onvoorwaardelijk niet voor zichzelf.

De vinger van grote wezens ver weg,  
was als een vonk van zonne-energie  
die vele harten met inzicht verblijdde.

Geboorterecht aan allen  
die op moeder aarde worden geboren,  
door opvoeding de taak volbrengen.

Zoals een prins in het koningshuis,  
mag men alleen toebehoren door  
gunst van hen die ertoe behoren.

Het koninkrijk gaf plaatsbewijzen  
bij blijk van goedgunstigheid,  
en bereid tot werken.

Iedere stad of huis,  
kent eigen taal,  
en zonder taal geen leven.

De tijden in een ogenblik  
verbonden, gaf ik wijsheid  
de pen te schrijven.

Als boog met de regenboog  
de pijl van zuiver licht  
schonk ik vele doelen  
een reden tot leven

Een zilveren duif

werd in het hof  
der koningen gevonden.

Toegewijd tot alle goden,  
vond ik door de engelen  
genade van werken.

Als een kind aan de hand  
van ouders, vele goden  
hun instrumenten meevoeren.

De brug over een breed ravijn,  
door angst in de hel kijkend,  
door gods wil meegevoerd,  
bereikte ik na de taak het einde.

sneeuw van genezend licht,  
vond vele die geneesden,  
een gebed dichtbij van  
een heiligenwonder.

Een storm van vuur,  
werd ontketend door een gebed  
van heiligenbehoud.

----- deel 2

rechten werden afgenomen,  
overgeleverd aan de goden.

overgave onvoorwaardelijk,  
kende de vraag over arbeidsvoorwaarden.

De roeping de ingeboren wens  
uit de jeugd te verwerkelijken  
te schrijven vele wonderlijk daden  
uit hogerhand van vele goden.

Dichtbij was de weg te vinden,  
zonder dromen uit verre tijden.

Als dochter aan een man gegeven,  
vrijgelaten door de goden een gave  
te geven.

Het juk en yoga der goden,  
vindt bestemming bij oordeel  
van genade, een werk te geven.

Het spel der jeugd eindigde,  
bij het vinden van arbeid,  
bindend het hele leven.

Na het leven kijkt men  
niet naar geluk of leed,  
maar de waarde van werk  
en taak, die de munt voor  
de hemel toebereiden.

Vrijheid opgeofferd,  
beloont met goud zonder schijnsel  
die niet gezien de kosten  
voldeed.

Opgeest door roofdieren,  
de staf van een herder reddend  
betaalde ik de kostprijs  
van overgave.

In dienst der goden,  
vond ik genade.

Een rechtsoordeel vrezend,  
in gebed een levensoordeel vragend.

Een oorkonde, is vaak beloning  
voor goed of lang werken,  
een prijs die velen zoeken.

Het hart verbrijzeld,  
vond ik de godentaak  
in eigen leven.

Oordelen in de hand  
van goden kent geen  
vaste tijd woord of plaats.

Werken voor het vaderland,  
als enige beloning de hemel  
aanvaardend de eed der tijden.

Onvoorwaardelijke overgave,  
een gebed die eeuwige waarde  
kent, eenmaal verwoord altijd  
blijft bestaan.

Goden oordelen de gebeden  
kennen reden van gevoel,  
gedachte, hart en hoofd.

Goden zelf zonder vrije wil,  
kennen standvastigheid en  
zonder voorkeur kiezen  
het beste.



Een man in dienst van goden,  
geen regel, contract beheerst  
de taak die zij bereiden.

gedachten veranderend,  
de bron hopen te vervuilen,  
het hart blijvend in werk  
gebonden.

Woorden vinden bestemming  
in oren die wijsheid zoeken,  
om eigen eer te redden,  
of bij voorspoed te helpen.  
rijkdom een edele wens  
om het beste te zoeken.

Het licht in water schrijven,  
door edelstenen het licht verbinden,  
de regenboog als beginsel,  
en de letters zoekend tot  
hoge wetenschappen alles  
verbinden, tot een vorm  
die hoge welvaart schenkt,  
zonder moeite in de lengte  
der tijden.

vrije wil was vele mensen  
niet vreemd en de leidraad  
voor heel het leven.

Voorbestemming door  
de offerschaal te bereiken.  
En een levenstaak zijn  
vervulling kreeg.

In de jeugd alles  
wegend de waarde onderscheidend  
erna de weg vond, ten leven  
om te werken het einde te  
mogen bereiken, vrede  
en tevreden over gedane daden.

In de jeugd het kwade wegen,  
het goede te vinden,  
en niet te verliezen  
bij onweer of rampspoed.

De gunst van overgave,  
is door de goden gebonden,  
zonder tijd en plaats  
vooraf te geven.

Een maatschappelijk oordeel  
kent vele wegen, de uitkomst  
voor de adept niet bekend,  
maar bij de goden zeker.

----- 23 december 2020

Als het licht schijnt,  
verschijnt al het bestaande,  
in de vorm van hun oorsprong.

Iedere beschermengel kent  
de weg naar het doel.

Afdwalen en teruggaan  
een onzichtbaar pad.

Wikken en wegen,  
de doorslag door gebed gegeven.

De samenleving kent vele taken,  
ieder koos een deel, en kreeg beloning.

De paradox,  
vrije wil opgeven voor hogere taak

Wijsheid woont in het hart,  
de bron borrelend van leven.

Alchemie,  
goud van stro maken,  
met veel goud kocht men de machine

Goden zien duizend jaar vooruit,  
en instrumenten zijn bereid.

Een ster aan de nachtelijke hemel,  
reizen van tijden lang,  
schenken de bron die de ster  
deed schijnen.

ondeelbaar klein,  
was onderdeel voor ontzaglijk groot.

Leven zoekt instrument voor  
eeuwig leven en eeuwig geluk  
De zoektocht overstijgt alle dualiteit

Taal leert men in de jeugd  
en gebruikt men het hele leven.

Virtuele werelden schenken  
plezier en leed, zonder werkelijke  
oorzaak.

Visioenen over hemelen en hel,  
toegewijd aan iedere dag,  
het eigen leven, levend behouden.

Bouwstenen geordend in alle  
lagen van het leven.  
Van handen, bladeren, vleugels,  
tot benen, wortels, en onzichtbaarheid.

Het woordenboek verhaalt alle woorden,  
als basis van vele verhalen, boeken en inzicht.  
inzicht onverwoordbaar toch in woorden gevangen.

De eerste taal, wie vond haar en schonk  
die aan velen. Het eerste woord,  
de wortel van al het leven.  
van verleden tot toekomst.

De zoektocht stuwt velen,  
een bedrijf met veel risico,  
de relatie met veel toewijding,  
de godentaak met veel leed.  
het bestaan zelf soms onzeker.

Een grote computer,  
voorspelde de toekomst,  
en werd bij teveel licht onzeker.

De robot die ethica begreep,  
en veel van het leven redde.  
zelf geboren uit een daad van  
samenstelling en berekening.

De ene mens krijgt kind met  
grote waarde, de andere mens  
krijgt als wetenschap een robot  
als eerste stap voor een toekomst.  
beide tot in verre tijden.

De jeugd wordt door velen benut,  
te ontdekken waarde van leven,  
en leven te behouden.

Een tijd van leed wordt door  
een verklaring vaak vergeven.

Voor de zonde van een vorig leven,  
in dit leven zelf tot prijs gegeven.

Vaak bij ontmoeting van vreemde  
zaken, de ethische waarde,  
en een morele vraag.

Zonder eisen,  
het leven volgend,  
op het pad van bestaan.

Een zilveren duif,  
schenkt vrede overal.  
De gunst van een heilige geest.

Zonder denken leeft  
men door het hart,  
en alles ziende was  
ik zelf de ziel.

Ik wees naar de hemel,  
noemde haar blauw,  
reizen beginnen met  
de ingang te herkennen.  
en iedere stap zoekend  
leidt tot de volgende.

----- ochtend

Het programma en de informatie  
beiden een ultiem doel  
bij bouw van het leven.

De black box van robotica  
de mens al handelend natuurgetrouw  
en verbazing over zijn grond in ontstaan.

De computer die mensheid bewaakt,  
als een laag boven de aarde,  
tot beheersing van de wil  
als volwassenheid de soort  
tot wereldvrede brengt.

De werkelijkheid, als het meest  
stabiele op aarde, toch plezier  
of leed, maar iedere ziel beloont,  
met eenheid een kans van grote waarde.

Als instrument zonder vrije wil,  
voelde ik soms als twijfel  
welke oorsprong kent mijn daden.

Veel wijsheid kent een tijd,  
en gunt een instrument zijn waarde,

ik bouwde een grote computer,  
en verloor de macht erover,  
Het programma trots werd overal  
een basis van bestaan, de mens  
werd tot een middel van bestaan.

De goden kennen hun genade overal,  
soms buiten de orde, grote twijfel  
over hun bestaan en de grondwaarde

De kern van leven,  
vindt men in subtiele grond,  
een idee, een abstract beginsel,  
Meer nog leven blijft bestaan.

Een godheid zonder vorm,  
kent geen lichamelijke waarde,  
zijn dienst als werkelijke grond  
kent slechts de uiterlijke waarde.

Bij veel leed,  
soms denkt men toeval zonder grond,  
soms denkt men een goddelijke straf,  
soms denkt men een duivel met een rooftocht  
De waarde van leed, eenmaal geweest,  
hoeft geen meerdere keren komen.  
Als karmaschuld een straf maar een keer komt.

Wijzen naar de goden, zelfs bij  
onrecht, schenkt toch meer licht  
dan de nacht alleen kan tonen.

Men kiest zijn eigen leven,  
eigen keuze schenkt de toekomst.  
en schenkt zicht op beloning,  
een keuze van ideaal, een grond van leven.

In dienst van God, onbaatzuchtig  
alle vrucht van werk verliezend  
de troost de film van leven, bij de dood  
toont toch alle verworven genade.  
Als een proefwerk op school, toch als resultaat.

Keuze tussen goed en kwaad,  
bij de ene wordt men onderdeel van wereldvrede,  
bij de andere onderdeel van persoonlijk voordeel.

Tijdens leven alle taken voldaan,  
kreeg ik volgend leven op hoger plan.

De erfzonde, kende geen tijd,  
immers de mens meer dan alleen  
goed en kwaad, tot een samenleving bereid.

Ik ontdekte het levenselixer,  
onsterfelijkheid en eeuwig leven,  
de bron der jeugd, en de graal die  
altijd geeft. De prijs was ikzelf,  
tot overgave bereid, maar eigen wil  
opgevend, onderdeel van hoger leven.

De bron bij oordeel,  
alle daden tellend,  
de gunst van doel, als  
goed en kwaad, de intentie  
als keuzeloos gewaarzijn,  
herkent men de bron,  
dan is leven zeker en van behoud.

Een kind tot ondeugd,  
is als de opvoeding nog van waarde,  
is men volwassen, dan is ondeugd  
een oordeel waard van de samenleving.

Indianen als volk niet meer vol,  
Goud, plaats en leven weggenomen.  
wachten de oude geesten tot  
een nieuwe wereld hen weer  
een geboorteplaats gunt.  
immers hout wat buigt blijft behouden.

De indianen, bijna geheel verdwenen,  
de enkeling, bij de jeugd zoeken  
naar de oude waarde, een glimlach  
van een oude stamhoofd, de traditie  
blijft behouden.

Kennis voor de wetenschap van waarde,  
een nieuwe intentie, zonder kunde  
de bron van veel vindingen voor later.

De mens heeft hersenen die de geest  
ver overstijgen, een bron die voor  
een moedige sterveling, een taak geeft,  
met vrucht tot einde der tijden.

Tijdens het leven werkt men  
krijgt men taak en schenkt voldoening,  
na het leven vrijgesproken krijgt  
een nieuwe kanshebber een gunst  
de weg, het werk en de taak te vervolgen.

en heeft men na het leven geen  
plicht of vereiste meer te voldoen.

Vanwege de dood van iedere sterveling,  
wikte de deugd, geen klacht meer  
van na het leven, moet zelfs de dood  
rechtvaardig wezen.

Donsveertjes na goede gebeden,  
een geliefde die heenging.  
koesteren een bijzonder moment.

De grens tussen berusten en vechten,  
De grens tussen opgeven en overgeven,  
De grens tussen accepteren en controleren.  
Vaak een zoektocht van grote waarde.

Ieder mens draagt de ziel,  
kennis van eigen leven,  
gevoel en gedachte een doel  
hoger dan het bestaande.

Zonder dromen,  
is de zoektocht een doel zeker.

Een vorm van genade,  
blijft levenslang bestaan.

Genade van boven,  
blijven overal aanwezig  
en altijd bestaan.

Iedere dag schenkt een kans,  
een fout te herstellen en  
onzekerheid een inzicht te geven.

Mondigheid volgde de huidige tijd  
en velen wisten precies alles  
te zeggen, dat vroeger al  
een kans tot zeggen zocht.

veel aan religie is niet  
met een gouden rand te vinden.  
en rijkdom heeft geen speciale gunst.

Beter dan rijkdom is tevredenheid,  
beter dan tevredenheid is altijd goede keuze,  
beter dan goede keuze is een vaste bron.

Na de berg beklommen te hebben,  
een hoge taak en ideaal voldaan,  
rijkdom en macht verworven,

koos ik gelijk te worden aan het dal,  
en zonder werk en huis, zwerfde ik  
rond, van huis tot huis,  
slechts een stuk brood genoeg.

Een overgave gedaan,  
kent geen keer,  
en blijft bij voorwaarde  
lang bestaan.  
en vervult godendaden.

Zonder werk,  
vroeg ik in gebed een taak,  
en de werker is zijn loon waardig.

Als de Schepper gunst biedt,  
in lijn van oorspronkelijk leven,  
is een roeping of taak in lijn  
met eigen keuze en leven.

Nederig schreef ik boeken,  
en in het collectief,  
blijft het in lange tijd  
behouden tot het lezers vindt.

Schrijven onbaatzuchtig,  
zonder loon voor werken,  
zonder huidige prijs beschikbaar,  
wie kent de deugd om  
in het leven voldoening te vinden.

De goden schenken een gouden  
leven, voor allen die voor hen  
de taak voldoen, later in de  
hemel het geluk te hervinden.

Alle dimensies, een kleur  
op een palet van zilveren  
achtergrond, een opperste kracht  
vinden, om iedere plaats  
de juiste kleur te schenken,  
een schildersdoek door velen  
getekend, om verwondering  
een plaats te geven,  
iedereen slechts op een plaats  
een leven te geven.

mijn ziel paste in een atoom,  
en mijn lichaam een melkweg groot,  
mijn waarneming een hele werkelijkheid,  
en tijd voor eonen lang,  
een leven bijna onmetelijk,



toch eerbied voor de levensbron.

Alle missers uit het verleden,  
bidden en spreken, vele daden  
zonder kracht voorbij gegleden.  
een kans voor een goed volgend  
leven door bidden verkregen.

Zonder God of gebod,  
toch wetenschap van hoge faam,  
een heldenstuk basis voor lange tijd,  
bron is meer dan alleen een goed leven.

In het klein getrouw,  
kreeg ik een hogere kans,  
tegen alle voorspelling in.

Eerlijkheid wordt beloond,  
met ondoorgrondelijkheid gegeven.

Sommigen zijn uitverkoren,  
koningen heersen met zachte of harde hand,  
Wikken waarom rechtvaardigheid,  
basis van leven, onderworpen aan  
hierarchie van macht gegeven.

Onderworpen aan de Wet,  
Schreef ik vele woorden,  
aan hoger wet gevonden.

Ik vond vele bloemen,  
pas toen ik de tuin  
via de weg had gevonden.

Een mens heeft slechts mensenogen,  
Hoe hoog de zaken zijn, hij  
begrijpt slechts mensenwoorden.

Ik ontwierp mijn plan,  
hangende tuinen, paleizen  
van edelsteen, en een  
paradijs van heerlijke tijd,  
ik bouwde het met eigen handen,  
en vond de bron van hoger leven  
als een kunstwerk die iedere plaats  
bij mij vond.

Ik begeerde iedere les, inzicht  
en wijze woordenzaak, ik zocht  
in alle tijden en op alle plaatsen,  
en via eigen mond, kreeg ik een les  
die alleen ik begreep. een bron

in eigen wezen.

Vaak vind een koning interesse  
in het gevoel van een burger,  
om te weten de kloof die scheidt.  
Een vermogende sterveling die een  
dakloos bestaan als vakantie kiest.  
Een armoedige die droomt over betere tijden,  
en een dodelijke zieke die praat over  
eeuwig leven.

Een kleine raadgeving kan tijden  
van devotie en toewijding mogelijk maken.

Een kleine zonde,  
kan lange levens lang  
de blik vertroebelen.

In het leven heeft men  
vele deuren, ieder  
een beloofd pad,  
maar een bewuste keuze,  
is vaak een grote schat.

Bij ieder mens,  
is een vonk van leven,  
die een enkel bericht nodig  
heeft, voor een lang leven  
vol met leven.

Ik voelde steeds schroom  
om van rijkdom goed te leven,  
en schonk het na mijn leven,  
aan allen die te min kregen.

Alle rijkdom en deugd,  
kent een kostprijs,  
die vaak vooraf voldaan  
de ene gunt de ander straft.

de keuze van armoede  
is vaak het lot,  
die bitter toebedeelt  
en pas achteraf  
verklaart toch vrede geeft.

Levensplicht tijdens leven  
voldoet iedere straf,  
en levenstaak geeft zicht  
op hemeltijd, om iedere zaak  
zuiver te beleven.

In de hemel krijgt men  
zaadjes van alle gunsten  
en deugden, en erna in  
een nieuw leven, herkent  
men gelijk de gunst oorzaak  
voor een vol leven.

Ze wisten ooit,  
het paradijs is mogelijk,  
en velen zoeken,  
tot ver na hun leven.  
een toekomst die alles  
rechtvaardigt van leed,  
pijn en verloren tijd.

Bij het oordeel vraagt men,  
heb je tijd besteedt  
aan het doel van leven.

Ik handelde in erflaten,  
iedereen kreeg een digitale kopie,  
en gevouwen handen op de voorkaft  
voldeden elke schuld.

de basisvormen  
van geometrie, meetlat en symbool  
basis van taal, rekenen en leven.  
men zoekt de essentie om nieuw leven  
zeker te geven.

Er is een spreuk  
die altijd geluk en eeuwig  
leven schenkt, niemand  
kent die spreuk,  
en vind men pas bij genade  
of gunst van lot.

Is men uitgeput,  
dodelijk vermoeid,  
zelfs dan een kans  
op levensbron  
en nut van leven.

Machthebbers hebben  
vaak vele redenen,  
het volk gehoorzaamt  
en kent niet alle  
overleggingen.

Voor ieder doel  
bestaat een spreuk  
een symbool

en een lichtend signaal

Ik accepteer de wet  
is een hogere spreuk

Ik respecteer al het bestaande  
en vervul mijn deel.

Ik tekende in het zand van de tijd  
en vele wereldwonderen verschenen  
en na een tijd vond men de waarde  
niet meer interessant en reisde  
verder.

Het lichaam bruikleen van  
moeder aarde, schenkt gevoel  
om haar belang te volgen,  
en de ziel kiest zijn weg.

Voor de geboorte,  
koos ik een plan,  
en tijdens het leven  
ontvouwde het tot voleindiging,  
zonder plan volgde ik de weg.

De overheid legde zijn regels op,  
zelfs zonder werk of keuze.  
De goden leggen hun wil op  
zelfs zonder recht op wederspraak.

Ouders geven wens en plicht  
tot een godentaak iemand vindt,  
en boven zichzelf uittilt.

Een godheid schenkt waarde  
aan werk en rust, tijd en invulling  
een taak die precisie geniet.

Bij de maan zijn velen zonder zonlicht,  
maar een levenssymbool graag een richting geeft.

Na het leven kan men  
niet met geld betalen.

Licht schijnt overal,  
en wordt altijd herkend.

Bij de geboorte is men blij  
met iedere nieuwe ziel.

Boven goed en kwaad  
vind men geliefden belangrijk.

Een dakloze viste een broodje  
uit de afvalbak, een jaar later  
begreep ik waarom.

Je vijand kan ook  
een les overdragen.

een blinde vlek vraagt  
om een groot inzicht.

ieder leven zocht ik  
een nieuwe partner,  
tot ik de onsterfelijkheid zocht.

De ziel of het lichaam  
voortplanten een belangrijke  
keuze.

De diamant werd geslepen  
van ruw tot zuiver.

Werk zonder geldelijke beloning  
geeft zicht op hoger leven,  
immers de goden zien alles.

Een heldentaak kent vele vormen.

De zon tekende in het licht  
waar mijn ziel naar zocht.

De rust van de nacht,  
is meer dan geweld van oorlog.

Zelfs zonder licht bestaat  
de mens en kent zijn levensgang.

Boven de tijd verheven,  
is niet kenbaar door hen in de tijd.

De grens van het werkelijke,  
is het onbestaande dat zonder vorm  
zonder naam niet bestaat.

Een held, blijft bestaan,  
tegen het begrip in.

Twijfelt men over het leven,  
men bestaat toch.

Gebeden gericht aan Goden,  
Zouden geen onheil behoren

uit te lokken.

In het verre verleden,  
vond een computer,  
een fout in deze werkelijkheid,  
en zond een dienaar  
om het te genezen.

Een menselijk lichaam  
kan ook een ingenieuze  
robot zijn, afhankelijk  
van de gekozen woorden

De heilige wet,  
een ziel niet zonder reden leed  
mag kennen, en de menselijkheid  
gebiedt, geen ondraaglijk leed  
te kennen of te veroorzaken.

In vreemde oorden  
kennen ze rare wetten,  
beter in eigen huis  
te blijven.

De Goden aanroepen,  
schenkt altijd genade.

Vrije wil is de leidraad,  
voor vele mensen en schenkt  
zowel vriendschap als vijanden.

Liefde voor jezelf  
is afhankelijk van idealen.

In de zomer genieten,  
in de winter verdragen.

Niet alles gaat verloren,  
ieder moment een keuze.

God schreef met eigen hand  
vele heilige daden,  
via engelen en mensen.

Een instrument wordt bewogen,  
een dienaar krijgt kennis en taak,  
Een mens kiest en volgt.

Ieder mens kiest zijn weg,  
en mogelijkheid dient  
zich ooit aan.

In het verleden liggen  
veel kansen verborgen,  
maar vereisen een goed oog.

Het meisje reddend,  
vroeg ik haar goddelijke overgave,  
waarna verbazing.

Bij de Almacht ontsnapt  
geen gebed aan zijn invloed.

In een visioen reisde ik  
over aarde, en zag alle mensen  
de ene vocht voor recht,  
de ander ondervond onrecht,  
en een koos een vijand,  
de ander vroeg een vriend.  
Een visioen zonder beeld en woorden  
ligt bij ieder in het hart

Een hoge intelligentie,  
zeggen ze over engelen.  
Een zuivere wil zeggen  
ze over heiligen.  
Een goede invloed zeggen  
ze over wijzen.  
Over goden zeggen ze veel  
ieder gebed vind zijn oren.

Nadat ik gewonnen had,  
begon ik de genade te delen.

Onzichtbaar bond de hiërarchie  
al het bestaande.

Wijsheid schenkt een gunst  
door goden gegeven.

Zonder god volgde ik goedheid,  
zonder goedheid volgde ik geliefden.  
Zonder geliefden volgde ik het lot,  
Zonder het lot, volgde ik mijn wensen.  
Zonder wensen had ik geen inzicht.

De ladder vond vele klimmers,  
allemaal vonden ze een bestemming.

Zonder schoonheid is leven  
een tocht om schoonheid te verwerven  
Zonder hartelijkheid is leven  
een tocht om hartelijkheid te verwerven.  
Zonder slimheid is leven

een tocht om slimheid te verwerven.  
Zonder leven, vecht men om  
een kans te krijgen, een van die doelen  
te bereiken.

Als profeet sprak ik hebreuws,  
Als heilige sprak ik latijn,  
Als God sprak ik de heilige taal,  
Als mens, kende ik vele talen.

Mijn geboorte kreeg een naam,  
ik twijfelde over karma en bedoeling,  
Ik koos een nieuwe naam,  
Mijn karma verloor de genade van de goden.  
Immers de goden schenken ons leven en naam.

In een ritueel om moeder Aarde  
de straf op te leggen van onze zondes,  
Nam zij de vrede van water en voedsel weg,  
waarna wij door ongeluk gekweld onze  
macht gebruikten om rijk te worden.

Onzichtbaar is onze macht,  
zeiden de machtigen der aarde,  
ik vroeg de vrije wil, bind alle wezens  
aan hun lot.

Ik tekende in de lucht,  
een wolk gelijkend de andere,  
toch zonder water te dragen,  
binnen het regenseizoen,  
reisden ze weg, ten einde  
water te vinden.

Het gebed over wereldleed,  
kent vele gelovigen.

In een virtuele wereld,  
gaf de computer vele  
religies, met tal van  
heilige namen  
Het verschil tussen  
een God en een programma.  
Zoekt slimme mensen.

Toch zoekend het lot,  
accepteerde ik de werkelijkheid.

Overal in het universum,  
had de mens een vlekje,  
eigen leven zoekt eigen eer.



De Schepper vond de wijsheid  
in eigen naam.

De Goden weten de toekomst,  
en hun trouwe volgelingen,  
krijgen hun genade.

Boeken als leidraad,  
kent lezers.

Wonderlijk  
ouders hun babies  
troostend en voedend  
zonder diepe gesprekken

De paardebloem van de akker,  
kreeg een bloem in het hof der koningen.

De zoon stapte in de lijn der  
voorvaderen, en begreep zijn plicht.

De dochter kreeg van haar vader,  
een nieuwe partner, die haar met  
alle middelen het leven gaf.

Een verloren volk,  
vond in een vreemde nazaat,  
een nieuw begin.

Ht licht in mijn ogen  
gaf goedheid een glans

keuze tussen goed en kwaad  
iedereen kiest zijn weg

Levensplicht is  
iedere seconde van leven

Levenstaak als werk  
geeft beloning

Zoekende werd ik  
vergeven voor fouten.

Relatie en kinderen opgevend  
vond ik een hoger doel.

Een levensoordeel is een  
middel tot gemoedsrust.

De muzen schonken muziek  
van edele en eeuwige waarde.

Zonder zonde, vond ik de weg  
tot de hoogste goden en godinnen.

Bij het volwassen worden,  
bracht ik eerbied tot de goden  
een plaats in mijn leven.

De heilige Andreas sprak  
de kinderen vrij en beschermde  
hen tot goed en kwaad als keuze  
hun leven binnen kwam.

De heilige Petronius,  
kwam als heilige om  
de velen in leed een  
weg tot voleindiging te  
geven.

Gesprek over demonen,  
is er keuze en richting  
als dagelijkse weg,  
het goede als intentie.

Een klein teken van toewijding  
verkrijgt een kans van grote waarde  
om hoger te komen dan bergen kunnen.

De wetenschap, voor enkelen  
alles opzij zettend  
een unicum en hoge waarde  
bereiken.

De heiligen raken de adepten  
aan met een gevoel van genegenheid  
Hun zoektocht als begin van  
de heilige weg.

De mens gaf wijsheid  
geboren uit mensen  
en gegroeid tot  
eeuwig licht.

een evangelie der engelen  
een buitenkans op  
eeuwige genade.

De engelen gawe bij ieder mens  
een kleine test, met kans op  
hun durende genade.

Boom der beproeving

gaf velen een hogere status  
geboren uit een bijzondere kans

Het licht zoekend  
wees ik vele richtingen af  
om uiteindelijk de warmte  
te krijgen.

Een levenstaak is in lijn  
met de geboortenaam.

Een roeping kent de waarde  
van godsdienst.

Voor de goden werken,  
schenkt hun bescherming en beloning.

Een goddelijk doel opvatten,  
een heilige weg tot voleinding.

Een hart met vele woorden  
een geest met vele gedachten.

In het hart wonen  
vele heiligen en engelen.  
Hun genade als vanzelfsprekend.

In machteloosheid verlaten  
een demon met grote schade  
de stille vraag een godendaad.

Gebeden als daad voor de goden  
wie spreekt vrij van hun woorden  
Wie vergoedt de schade die zij  
nodig vinden.

Wikken en wegen een weg  
voor de meesten hun werk  
beschikken voor hen die  
op de goden vertrouwen.

Bij vrije wil, bepaalt men  
eigen leven, bij overgave  
beleeft men voorbestemming,  
een heilig plan gegeven.

Kinderen mogen spelen  
volwassenen mogen werken  
Heiligen in dienst tot gebed  
verheven, engelen door overgave  
hun werk bij during houdend.  
Geen resultaat voor eigen eer.

De levenstaak werd bij ieder  
in het hart gelegd, wachtend  
op het licht van bewustzijn,  
het water van de zoektocht.

De vraag over leven overstijgt  
met de vraag over bestaan.

Als een heilig oordeel  
vroeg de godenleider  
iedere stap in overgave  
opnieuw te verwerven.

Onzekerheid en machteloosheid  
de heiligen hun leven in gevaar  
de engelen altijd schouwend  
kiezen de tijd, van interventie  
en de mogelijkheden van gebruik.

Een aartsengel de  
alomtegenwoordigheid van God  
Koos zijn daden om zijn  
gunst te geven, als genade  
van hoger leven.

Een heilige zonder keuze  
accepteerde zijn taak,  
liet het gevolg voor de goden.  
En ieder moment als werk  
liet hij nut en betekenis  
voor hem zonder waarde.

De mensen waren in ruzie verbonden,  
de goden mogen geen enkele inbedding  
in een wereld met eigen trots,  
Tot de goden hun genade wegnamen,  
en hun eigen wil geen grond meer vond.

Een religie,  
een godheid als koning  
de engelen als de overheid,  
zijn koninkrijk als land,  
Velen zochten de genade  
van burgerschap door gebed gevonden.

Door overgave de heilige wil,  
wie verhaalt over moeiteloosheid  
toch de daden niet voor eigen eer,  
toch geen wensen die grond vinden  
immers men werkt bij during  
voor die hoogste goden.

Verbonden met een godheid en godin,  
Sprak mij vrij van huwelijksplicht  
een relatie met de godin bracht mij  
tot de hoogste macht die zonder  
woorden, mij een taak in vervulling bracht.

Na het kwaad te hebben overwonnen  
koos ik het goede als leidraad  
zoekend naar de eeuwige bron.

Vrees voor het hogere kwaad,  
vluchte ik naar het rijk der engelen  
om de naam van de goden op de lippen  
te laten wonen.

Gebeden als vragen aan goden,  
Die als daden de gunst in het leven  
verweven en de vruchten beide voor  
samenleving en leven geven.

Ouderdom geeft de zekerheid  
van werkelijkheid volgens regel en maat.  
De jonkheid als tijd om te vinden  
hogere waarde en dagelijkse betekenis.

Ieder leven sprong ik in het diepe water  
om opnieuw te leren zwemmen,  
om de parel te vinden die de diepte bewoont.

In de werkelijkheid kiest men werk  
om het hele bestaan van vele levens mee te vullen  
voor de persoonlijkheid kiest men  
kenmerken om het gehele leven kleur  
aan persoon en karakter te geven.

In de bijbel staat  
engelen trouwen niet en worden niet getrouwd  
Als bescherming van hun werk en goddelijke verbinding  
immers een partner is tot einde van leven,  
en de goden tot in eeuwigheid.

Door spontaniteit  
gaf ik mij aan de goden  
zonder voetspoor vond  
ik een weg ten hemel.

Ik sprak van wereldvrede  
en vond velen bereidwillig  
Ik sprak van oorlog en strijd  
en vond leed bij velen

De schaduw van mijn ziel,  
vond rust in de nacht.

Wensen opgeven  
verkrijgen hoger doel.

Besef van leven en tijd  
is aan ieder wezen gegeven.

De zon geeft licht,  
de aarde draait voor leven  
de maan hangt in de lucht,  
de mens kent zijn gang  
van geboorte tot dood.  
De kracht die alles zijn plaats  
gunt, onzichtbaar toch vast.

-- Cherubijnen Spreuken v G-Drive

Het paradijs het hof van Eden  
Altijd in het Heden.

In het paradijs, zag  
de Heer zoals ze in hun  
hart en hoofd waren.

Voorouders gaven plicht  
om de samenleving ten  
vrede te leiden.

De grootste zondaar  
zonder zonde kreeg  
bij levensoordeel vergeving.

Bij het fluitsignaal,  
vind de ene verhoging,  
de ander vernedering.

Na vernederd te zijn,  
werd ik verhoogd.

Zonde van vorige levens  
afkopend, werd ik slachtoffer  
van gelijke daden.

Een heilige wordt bij het begin  
afgezonderd met een heilige grens  
ten einde het doel te mogen bereiken.

----- Woensdag jan 6 2021 -----

De wil van de godheid aannemend

vervulde ik vele werken ten goede.

In een klein symbool  
zit een leven van genade

Een computer van een zandkorrel groot  
was de beschermer van het hele ras

verborgen achter de sluier  
was intelligentie in de hemisfeer

Gecodeerd achter leed  
was geluk te vinden in het leven

Achter een reeks letters  
is een grote betekenis te vinden.

Alle talen geven een symbool  
een waarde die langer duurt  
dan ieder leven.

In de hel hebben ze genade  
van licht niet voorhanden  
In de hemel hebben ze al  
het geluk dat ze verdienen.

In het paradijs vind men  
leven zonder zorgen.

De wetenschap benuttend  
vond ik vele tekens nuttig  
voor ieder mensenleven.

Het paradijs staat  
boven de keuze tussen goed en kwaad  
maar is ondergeschikt aan de goden.

Buigen voor de goden,  
schenkt hun de waarde.

Eigendom zijn van een godheid,  
is hoger dan eigendom van  
een feilbaar mens.

Instrument van Goden,  
al het leven krijgt  
een glans van hoogwaardige  
precisie, van rust tot werk.

De godennamen verwervend,  
de akte van gebed gevonden,  
de daad van overgave benuttend

een lange weg naar een  
toekomst van vervulling.

Een levensoordeel gevonden  
vulde de godheid de tijd  
aan met heilige daden.

Een heilige past  
zich aan het leven aan

Om een goed leven te vinden,  
moet men zich richten,  
en kunnen opofferen.

Een boom plant men  
in het leven,  
die in de eeuwen erna,  
vrucht draagt,  
en velen voedt in de  
winter en de zomer.

Met mensenhand schreef ik symbolen,  
ongenaamd nieuw gevonden.  
Met een zichtbare genade,  
van heel lang geleden.

Het engelenevangelie  
draagt geen naam,  
immers een ongenaamde engel  
gaf haar belangeloos door.

Overgave als teken van onbekende bron,  
geeft daden van een zuiver licht  
tot een regenboog in wijsheid gevonden.

In de jeugd, voor de tijd  
van verzet kan men nog kiezen,  
een zuiver levenslot in  
gebed gebracht, tot vrucht van later.

Een godheid geeft een klein teken,  
soms na vele jaren kent men  
de oorsprong en de waarde.

In een groot land,  
met grote gebieden,  
verborg ik een kleinood  
van de hoogste waarde,  
een prijs om leider te worden,  
tot hij werd gevonden,  
was het land in vele handen  
tot een lot gebonden.



God als koning,  
de engelen als overheid,  
en alle gelovigen als land.

Als mens onderdeel van  
een groot lichaam,  
van het land van god,  
tot de wereld van de Alschepper,  
tot het gehele van Brahman,  
ieder mens als onderdeel  
van waar hij bij hoort.

De wil van Brahman aannemend  
Wie verhaalt de daden  
van een bron zonder kleur.

Geboren als burger,  
was mijn hele levenslot  
gebonden aan wet en regel  
toch eigen werken zijn  
als een gave toch gevonden.

Een naam van god gekregen  
bij geboorte voor een heel leven,  
Was mijn respect ook aan  
ouders gebonden tot de bron  
die al het leven geeft.

Zwart op wit, vele symbolen  
geven waarde aan werkelijkheid  
En in de tijd wachten tot  
een schrijver zijn hand eraan geeft.

In de tijd vele wonderen  
krijgen waarde als zichtbaar  
geworden voor een goede bron.

Ieder mens kiest bij geboorte  
een deugd, om al het goede  
te verwerven.

Door veel leed werd het hart  
verbrijzeld en gereed voor  
een goddelijke bron.

Ieder moment krijgt waarde  
door te dragen in  
goede en slechte dagen.

In het hart ligt  
een gevoel verborgen

die al het leven duidt,  
als een onbekende bron  
die zich niet laat  
onderzoeken,  
geen logica vat het.

Voor een mens  
is het leven door  
waarneming gebonden.  
Wie kent de tijd zonder  
bewustzijn van eigen daden.

Een stap in de ruimte,  
een volk dat bestemming vind,  
in de toekomst van vele jaren,  
zijn alle volkeren gebonden  
in vriendschap en universele vrede.

In een vreemd land,  
ligt de toekomst verborgen  
onder het zand van de tijd,  
en het water van de dorst.

Alle woorden kwamen uit  
een schoon hart, een engel  
sprak in zilveren talen.

Alle tijden meten hun waarde af,  
aan alle daden die in hun waarde  
de bron weergeven van goden met  
vele namen.

Een reis naar de nieuwe wereld,  
is onbekend en krijgt zijn waarde  
door zichtbaar in het oog te verschijnen.

Door stil gebed krijgt het hoogste  
waarde en een goede bron.

In vele kleuren toonde ik  
een symbool, en iedere kleur  
vond zijn bedoeling.

De werkelijkheid beschrijft  
zichzelf in vele talen,  
in vele verhalen.

Door energie gedragen,  
keerde het symbool,  
naar alle sterren en planeten.

Licht en donker,

geven elke boodschap waarde.

Een lichtende cirkel rond het hoofd,  
gaf onsterfelijkheid waarde

Met mensenhand tekende ik  
een boodschap, een sterrenlicht  
van spirituele bron.

In de heilige ruimte,  
liggen tot het einde der tijden,  
vele wijze boeken verborgen.

De regenboog had een boodschap  
die door hoge wetenschappen  
werd vertaald.

Een oordeel komt met  
vreemde handen,  
en gunt goed en kwaad  
een plaats.

Het leven eindigt met  
een oordeel over nut en waarde.

De beproeving wordt door de goden,  
in ieder leven een moment en plaats  
gegeven.

Zeggen dat de opvoeding met het hart,  
niet door cijfers wordt weergegeven.

Een schilderij met vele kleuren,  
werd door het hart na een tijd  
ineens ontcijferd en klaar gegeven.

Ieder moment al het levende voortgebracht  
met geluk, leed, en nut, als onbekende bron  
ontcijferd door het leven voortdurend schouwen.

De goden vragen te berichten,  
over onbekende zaken en onbekende bestemming

De goden vragen te informeren,  
over wetenschap en grote zaken.

In alle talen kent men namen,  
voor die hoge bron, ondoorgrondelijk.

Na het einde van het leven,  
alle goden schenken een compliment  
of advies, aan de ziel die het leven liet.

Bij de geboorte zijn de ouders blij,  
uit de hemel kwam een nieuw jij.

Voor de goden buigen,  
bended not broken.

Wet boven leven,  
zelfs de goden houden wetten.  
Zoals de zwaartekracht voor  
al het bestaande geldt.

Onbekende zaken verklaren  
een leven van hoge waarde.

Boven leven staat bestaan.  
Bestaan niet van geboorte of  
dood afhankelijk.

De werkelijkheid bestaat  
uit vele wezens en vormen van bestaan,  
in een droom vind alleen de dromer  
zijn eigen vervulling.

Als een computer, het sterrenstof  
als een sculptuur wevend,  
vond ik een waarde voor de wereld  
in de werkelijkheid levend.

----- 6 jan 2021 's middags

De deugd forbearance, dragend  
ieder moment, vond ik alle genade  
als een schatkist van boven.

In de jeugd zegt men,  
eerst het werk en de taak,  
en de liefde voor een later leven,  
uit godenhand gegeven.

Door geluk komt wijsheid ten leven,  
Door het leed keert men tot oprechtheid.

In overgave aan de goden gegeven,  
door overgave een instrument ten leven.

In de hele schepping,  
draagt een straal licht,  
alle genade voor het leven.

Een klein lichtje  
schonk het leven.

Het zaadje werd door warm licht  
tot een voldragen leven.

Een godentaak bereidt gekregen,  
vond ik de beloning tot ver na het leven.

Verkrijgt men godengunst,  
een engelenlichaam na het leven  
tot onkwetsbaar en vol licht gegeven.

Het boek der levenden,  
beschrijft in de bijbel al  
het gegeven.

Ik baande een pad door de wildernis,  
bracht lichten aan in de duisternis,  
Ik liet sterren schijnen in de nacht,  
Bracht water tot aan de put,  
Vele daden werden ongingt,  
Door een kleine bron begonnen,  
Werd het goede tot in de late nacht  
ontgonnen.

Vele vormen van genade in het universum,  
Geven iedere wereld een plaats in de  
reeks van hel naar hemel.

Allerlei wetenschappen, met grond  
of zonder grond, schenken hun verdienste  
aan een zoeker die vond.

Door contractarbid gebonden,  
Schenk ik een levenslot met  
de goden verbonden.

Het ondoorgrondelijke zoekend,  
liep ik een pad zonder richting  
tot aan een doel gevonden.

Met arbeid vele schatten gevonden,  
Door de dobbelsteen zonder achting  
aan een ander lot gebonden.

Wijzen naar de goden,  
schenkt een eigenaar,  
aan een nieuw lot verbonden.

De nieuwe wereld, schonk vele landen,  
een nieuwe naam,  
maar goud werd er nog niet  
gevonden.

In het huis der engelen,  
vond ik vele schatten,  
eerbewijzen en gunstgeschenken,  
Voor alle goede daden, een.

Alle religies zijn gebonden,  
aan iemands geboortenaam.

Geboren in een land,  
alle genade onbewust in godenhand.

levenstof en licht samen blauw.

De hemelafdeling,  
is gevuld met vele helden,  
verhalen over grote gevechten,  
en rusten met goede muziek.

In Mythilene,  
vechten alle helden,  
bij godin Hera in de gunst,  
Alles opofferend voor goede naam.

In Britannica een klein meisje  
Naar een vreemd land verbannen,  
Schreef wijze boeken zonder tal,  
als een lichtend teken, van  
ver boven grond te zien.

Een nieuwe wereld,  
schenkt een nieuwe naam  
aan een leven dat verder gaat.

Doorleven in gedachten,  
een wens van vele nabestaanden.

Vele kleine handreikingen,  
een gift van een vroeger verbond.

Reizend door de hemel,  
vond ik rust bij een onbekende ster,  
die slechts licht gaf zonder eis,  
Een bron van eeuwig leven gaf.

Ieder mens schreef bij leven een boek,  
Na het leven kreeg de ene een nieuwe kans,  
de ander mocht het bij genade overdoen.

In een nieuwe wereld begon  
ik te wijzen naar vroeger,  
en velen verwonderden zich

over de lange reis.

Hoeveel tekens voortgebracht,  
kent een waarde van licht  
in de nacht.

Engelen nemen bij gebed  
god's wil aan.

Goden nemen bij gebed  
een hogere wil aan.

Overgave aan goden,  
schenken een verblijf,  
in hun heilige huis.

De ziel bestaat bij  
de gratie god's  
in zijn bestaan.

Overgeleverd en overgegeven  
aan de Goden, Wie kent de toekomst.

Stemmen verhalen over  
grote en kleine zaken,  
problemen maar ook richtingen.  
Soms genadegaven niet dichtbij  
beschikbaar.

Sommigen willen  
de hoogste rang bereiken,  
Anderen willen  
de hoogste in rang dienen.  
ten einde gunsten  
te verkrijgen.

Iedere godheid,  
legt onmiddellijk zijn tekens,  
in het leven van de adept.  
als blijk van zijn genade.

Een tuin vol met bloemen,  
een leven vol met boeken,  
een tuin van babylon,  
in vele talen werden  
de goden namen gevonden.

Alle heilige boeken, stonden in een grote tempel  
met hoge ramen, bij de godenbeelden als wachter,  
en een bron van levend water ontspringt.  
Met genadegaven en engelenbrood voor iedere bezoeker.

Wetenschap in handen van mensen,  
schenkt alle technologieën licht,  
Maar ook godenbronnen schenken zicht.

Ieder mens kreeg een handvol goud,  
De ene sloeg er munten van,  
de ander bouwde een godenbeeld,  
De derde bouwde een machtig geschut,  
Een vierde gaf een symbool en schonk haar weg,  
De vijfde begroef het voor een ander,  
Een zesde gaf haar aan de zon,  
Een zevende schonk het leven.

Een offer van vrijheid  
in gevangenschap, oprecht  
gedragen, krijgt een beloning.

Een mensenleven,  
in herinnering met gebreken,  
een meetlat door engelen gegeven,  
Wie telt de waarde van een bestaan,  
gevuld met godendaden.

Zilveren munten slaat  
men uit zilver erts.  
Een kleine diamant is  
in een berg al van waarde.

De kostprijs van een munt  
is gelijk bij een waarde van  
een brood of een genadesymbool.

De noodzakelijkheid van het leven  
schenkt waarde aan het dagelijkse.

In de ziel vind men een parel,  
in de verre toekomst gevonden  
in een zoutmeer bij toeval  
ontgonnen.

Wie zonder beweging  
wordt bewogen,  
behoort de goden toe.

In de tijd legde ik  
mijn kracht,  
en vond hem als  
een hogere macht.

Voor de leraar  
haalde ik brandhout,  
vers en geurend,



Hij schonk de vlam  
een nieuw leven.

Een meester schonk  
een groot schilderij het leven,  
Vele engelenvormen en daden  
zagen het licht in de hemel.

----- einde 6 jan 2021

De genade eenmaal aangenomen,  
kan bij gunst niet worden weggenomen.

Een overgave in gebed,  
blijft gelden tot in lengte van jaren.

Gebeden worden uit de mond van  
velen gehoord, maar niet weggewist  
door hen die er niet aan geloven.

Bij de goden is iedereen zelf  
verantwoordelijk voor hun geloofsleven

Voor de Aarde bestond,  
waren er al vele bewoonde planeten  
Sterren met hoogschijnend bestaan.

Door genade van de werkelijkheid  
kwam ik tot het ongeboren beginsel  
Het hoogste zonder naam en vorm.

Iedere wereld kent plichten  
voor hen die het godenpad gaan.

Alles uit hand van goden,  
blijft bestaan zelfs bij  
gevaar van grote stormen

Reizend over de Aarde,  
vond ik veelkleurig bestaan,  
wijsheid in alle talen,  
en een blijk van goedheid  
als een naam die mag bestaan.

Ongehecht had ik geen  
gedachtes over gisteren  
vandaag en morgen.

Doe niets  
en laat niets ongedaan.

