

Waar geld en goud elkaar raken
is een koninkrijk gevonden.

Een dag wordt nacht
een leven volgt de dood

Een lichaam wordt gevolgd,
door een onzichtbaar wezen

Democratisch koos men
een dictator en autocraat

het levenspad is als een pad,
van onkruid of smaragd

De gunst van goden
verwerft men door deugd

De weerlichten
volgen de daden der demonen

eigendom zijn van,
een daad onomkeerbaar

licht in woorden gevangen,
doet licht in wezen groeien.

praten tot een onzichtbaar wezen,
als bidden tot goden.

aan een godheid herkent men
de werking der gebeden.

Een schoonheid als vrouw,
doet verlangen groeien.

Een heilige kent ieder genoeg,
en wijst zonde af, ten einde
zijn bron te bereiken.

daden worden gevolgd,
door de geur van waardering of afkeur.

een koning liegt over vrede,
en start een oorlog door zijn onderdanen.

het recht op gebed geschonden
is als heiligschennis.

een hogere macht schenkt zijn gunst
bij hen die zijn welbehagen vinden.

een deugd is moeillijk verworven,
in het hart en wijsheid gevonden,
een weldaad die nooit teloor gaat.

Karma is de wet, zegt men,
ik zeg Karma is de Heer zelf.

Hoe medogenloos, lager karma,
doet met minachting leed ervaren,
van onmenselijke aard.

Goede daden, krijgen beloning,
deugd en wijsheid verkrijgt zijn gunst.

Demonen vragen zielen van
onschuldige mensen.

goden kondigen vrede aan,
als de storm en bliksem geweest zijn.

Sommigen streven naar een zonnestraal,
anderen streven naar het maanlicht des nachts.
ik zoek naar een vrucht van wijsheid.

Godinnen geven de gunst,
hun goden te leren kennen.

Zij die talen praten,
schenken woorden aan bedoeling.

geloven is hopen op
een doel dat niet zichtbaar is.

Doos van pandora,
is een grens die gevaar geeft.
Ongeopend, blijft zij zuiver.

dorst naar zonlicht,
is als licht dat vrolijkheid geeft.

dagen lengen,
nachten korten,
zomers en winters verdwijnen
in de eeuwen die komen.

rekenkunde,
is voordeel behalen
uit getallen zonder betekenis.

moeillijke taken,
volgen op zuivere intenties.

Een engel als vanzelf,
volgt bevelen van hogere machten,
die als goden hun gunsten geven.

Engelenbrood, hard gezocht,
gevonden door gebeden.

Twee bomen,
een van kennis van daden,
de andere als bron van zuiver zijn.

Een levende ziel is als regen,
een geest is als een vat troebel water.

Het paradijs binnengekomen,
wensen hebben geen waarde,
verlangens naar zuiver water.
engelenbrood door gebeden verworven.

Vergeving zoekend,
vond ik verantwoordelijkheid
voor eigen daden, geboet en gelouterd.

Offert men iets op,
verkrijgt men een prijs.
Voor intenties lang gedragen.

De geldgoden eisen zware offers,
de goede goden schenken vrucht na
getoonde daden.

Verlossers, geven hun naam,
maar machten schenken hun faam.

badend in watervallen met zuiver water,
vond ik het doel, als schoonheid verworven,
door aanhoudend zoeken naar die aloude bron.

Is men bang voor godengunsten, godenstraffen,
een gebed om innerlijke vrede, doet
een pad van levenslang bidden openen.

Heeft men drie wensen verworven,
De eerste mag ik aanhoudend vragen,
De tweede de gunst van overgave,
De derde als open gunst aanvragen.

De zegen van spreuken,
ligt in dagen bidden zonder vragen.

De hemel bevragen
als gunst voor goed leven

ondraaglijk leed,
lijkt soms van buiten,
draagbaar en licht te dragen.

Men mag niet bidden,
zegt men in koninkrijkjes
van zelfbenoemde heiligen.

een woord van wijsheid,
geeft levens en tijden lang
zijn gunst.

Het geweten kent de vraag,
Welke schuld heb ik wel.

Een koningshuis,
is door heldendaden geboren,
en gaat door wanbeheer ten onder.

Een keizer beroept zich op
een eigen naam,
en kiest de daden voor zijn volk.

Een levensoordeel vragen,
een onbekende tijd die volgt.

Straf die men draagt,

geeft een tijd erna van vrede.

Mooie stemmen van vrouwen,
kondigen de vrucht van goden aan.
Schenken wijsheid van onthouding,
en doet de deugden groeien,
die spontaan als kinderspel
zijn begonnen.

Zou men zelf verwerven,
spreuken kosten duizend slavernij daden,
is men instrument begonnen,
verkrijgt men de zegen zonder kosten,
als loon voor werken.

Een kind die een smaragd vindt,
en het achteloos als knikkerspel gebruikt,
doet de ouders denken, welke gunst
een kind geven die rijkdom zonder waarde vind.

Heiligen vragen,
ouders geven liefde,
voor spreuken die eerbied vinden.
en daden die deugd dragen.

Familie doet vragen,
immers gunsten van goden,
dragen allen die genegenheid vinden.
en tranen over ongevraagde daden.

Duivels geven ongenoegen,
volgens menselijke wetten toegestaan,
maar voor goden verboden.

Waar mensen zelf hun daden geven,
goden hun gunst aan adepten geven,
zijn er zielen die zich geven
aan hogere machten, vrede beloven

Heiligen, zonder faam,
beginnen met een familie
die bij geboorte de gunst
mogen dragen.

Incarnatie, is als het
geven van instrument

voor een goden taak van boven.

Zoekt men de hoogste daad,
klimt men de ladder.

aan het ravijn
vind men vleugels.

De zon als doel,
geeft vrolijkheid in huis.

spoken ontvliegend,
ging ik van ster tot ster.

Als heiligen ontstaan,
komt licht bij een land binnen
als wijze wetten die voor iedereen
een gunst benoemen.

Elk pad begonnen,
eindigt bij het doel.
met schatten nooit vermoed.

goud wordt niet verdorven,
maar is een prijs die bevochten,
meerdere strijders het leven kost.

Een mooie vrouw is als een schat,
die een man levenslang zorgen geeft.

voor een vrouw, is een kind,
als een vrucht van liefde.
Die gekozen, boven eigenbelang geldt.

Zoveel wijze boeken gelezen,
Zoveel spreuken geschreven,
De dorst die blijft,
De honger met engelenbrood gestild.
Wie oordeelt over een gunst
die goden bieden en machten geven.

Noemt men engelen als buitenaardse wezens,
Noemt men godsdiensten van verre aangevlogen,
Wie oordeelt hogere machten,
als zij onze talen spreken.

Tranen roepen van de aarde,
vrouwen in genegenheid geminacht,
en in hun kinderzorg geschaadt,
Wie zal hen redden.

Als een koning zijn scepter,
aan een zwakbegaafde geeft,
Als een heilige relatie opgeeft
voor een hoger menselijk doel,
Als een prinses haar kwetsbaarheid toont,
voor het volgen van een leerstelling.
Wie oordeelt de goden in hun gunsten.

De oorsprong,
wordt gekend in het doel

Het doel wordt gezocht
door de oorsprong.

onhoorbaar,
het woord der wijsheid.

Onzichtbaar het beeltenis,
van ons ontstaan.

----- BB versie middag

de engelen zonder vorm
zonder naam dienen zij
de hoogste macht soms
genaamd soms ongevormd.

De heiligen naderen in gebeden
tot de dienst die zij verlangen
te verwerven, ieder moment weer.

De straf der goden,
wordt gekend door boosaardigen.

De gunst der godinnen,
is liefde en genegenheid
in platonische liefde gevonden.

Wijsheid, kent woorden
die ongezegd, gevonden wordt

door hen die vlijtig zoeken.

Wolken aan de hemel,
schenken planten het licht.

Dieren, wandelen over aarde,
ongewis van hun lot en zoekend
naar eten en beschutting.

Mensen kennen een edel doel,
die pas bij nood zijn woorden
vindt.

Eigen kracht, wordt tot
een andere bron, als zij faalt.

eigenbelang, is de zoektocht
naar geluk via genot en andere redenen.

Eigen bloed, is blauw,
als zij nadert tot een edel doel.

Talen brengen de vrede,
als oorlog haar verwijderd.

het gezegde ik ben het,
is als het zeggen van iets
dat door velen wordt gezocht.

wijst men beloning af,
verkrijgt men een beloning
die wordt ingevuld door hen
die hoger staan.

Alles dat gewenst is,
gaat voorbij, en schenkt
een nieuw doel om te zoeken.

Als een kind zijn mening geeft,
zal het geen tweede maal komen.

Zoekt men de gunst van de wijzen,
wijs dan geen spontaniteit af,
immers zij is de manier van wijzen.

Verdriet kent een oorzaak,

en wordt tot haat als zij niet
gehoord en gerespecteerd wordt.

Intuitie als heilige bron,
zelfs de toekomst ligt bij
haar als wijze raadgeving.

Een man die een vrouw vindt,
heeft zijn status nodig,
om haar te beschermen.

Waar geld zijn waarde verliest,
verkrijgt een edel doel,
al het goud dat bestaat.

Eeuwen gaan voorbij,
en namen worden vergeten.

Eonen gaan voorbij,
en hogere machten wisselen van taak.

Tijden worden gevolgd door rampen,
uren gaan voorbij met honger en dorst.

Het is mij niet gegeven
te oordelen over anderen.

Woorden zeggen om te vinden,
Wijsheid voordragen om te geven.

Een juist woord,
schenkt levenslicht.

Een juiste daad,
schenkt wereldvrede.

Een juiste intentie,
schenkt een instrument.

Een poort naar ons,
is als de zon die straalt.

Een ambassade, geeft ons.
Wijsheid van gezondheid, energie van licht,
en allerlei gunsten, die door goddelijke
macht ons zullen toekomen.

er zijn geen kwalijke daden,
die ooit onbestraft blijven.

Er zijn geen goede daden,
die ooit onbeloond blijven.

minachting voor het lichaam,
is als het instrument die
door verwaarlozing niet meer
gebruikt mag worden
voor hogere bedoelingen.

In een dag, vind men
intenties van wijsheid.

In een jaar vindt men
een doel voor deugd

In een leven vindt,
met bevestiging
van een hogere bedoeling.

Demonen zeggen wijsheid
zonder eerbied en liefde,
waar een mens naar een woord
al dorst met al het vermogen.

De hemel ziet als blauw
de zuurstof en de lichten
die leven geven.

De hel kent als waarde
de angst en de haat
die het leven zijn ongeluk geven.

Hoger dan de hoogste wens,
dieper dan het diepste offer,
Kent men de werkelijkheid zelf.

Als men alles doet,
is het als vrede.

Als men alles afwijst,
is het later ongeluk.

Gunst van koningen,
is moeilijk te verwerven.

Het leven is onrechtvaardig,
als lager karma zijn straf
toebedeelt, zonder hulp van buitenaf.

Het leven is als een kado,
als een onbekende god
zijn gunst verleend.
van roem, faam of rijkdom.

In het reine komen,
is de straf accepteren.

De graal,
die het bloed ving,
is het water der goden.

De eeuwige bron, begint
met in gebed het hoogste
vragen.

Het levensteken,
waar vind men leven.

de hoogste kennis,
geeft onsterfelijkheid,
met geluk, deugd en bedoeling.

Wetenschap is het zien van
diepere betekenis in een
sluier van uiterlijk toeval.

Wie niet kan denken,
de wijzen zeggen, eeuwigdurend geluk,
psychologen zeggen, diep ongeluk
over ongeweten dagdromen.
koningen zeggen, oorzaak van meedogenloosheid.
kinderen, zeggen oorzaak van verdriet.
ouders zeggen, een onbekende bron van wijsheden.

Het vragen van geschenken,
aan goden en godinnen,
wie zal zeggen,
hoe het verkregen wordt,

of welke paden zijn gelopen,
om iets te geven met een waarde,
van een macht hierboven.

Koester geluk,
in daad, woord en intentie.
Zoals mooie muziek het gemoed verlicht.
Zoals lekker eten, de ziel voedt met smaak.
Zoals een goede daad, vriendschap geeft.

Dichter bij dan mijzelf,
is de hogere macht die ik dien.

Zonder geheugen,
deed ik wat het moment
mij vroeg.

Zonder mijn plan,
zag ik elke moment
wat ik kon doen.

Een spontaan offer,
is als een instrument
tot elke taak bereidt.

De spontaniteit van kinderen
heeft geen reden of verklaring nodig
en komt ook ongenood met woorden
die hun doel vinden.

Kinderspel, spelen en gamen.
Wie oordeelt ontspanning.
Wie oordeelt een nieuwe zoektocht.
Zoeken begint met spelen.

Eerbied voor ouders, partner en kinderen,
wordt ook beloond met deugden.

Een heilige bron aanwijzen,
koesteren, onderwijzen, en schenken.
Zal een bron van heiligheid worden.
Immers een kandelaar verzilveren
vergroot de waarde.

Uitverkoren is degene die zich
inzet voor alle anderen.

Uitverkiezing, is voor schoonheid
een prijs van verworven inspanning.

Uitverkiezing, is voor wetenschap
een prijs van slimheid en aanhoudend
werk.

Onhoorbaar schenk ik woorden van wijsheid,
die de bron in minachting houdt,
Tot ik hoop de brug te zien groeien
tussen wijsheid en inspanning.
immers zonder eigen waarde te zoeken,
schenk ik wijsheid de woorden die
hun doel ooit zullen vinden.

Genegenheid voor wijsheid,
zie ik als gunst voor de gift.

Liefde voor een godin van hogere macht,
zie ik als beloning voor aandacht.

Eerbied voor woorden, tot diepe
wijsheid die zich doet doorgronden,
zie ik als een weg die naar boven leidt.

Pijn en leed, beschouw ik als een straf,
voor eventuele zondes uit ver verleden,
immers niets van de goden mag men afwijzen.

Leed van anderen schouwend, hoop ik wetenschap
te vinden, die al het leed doet verdwijnen.
van medicijn, van zorgverlening en techniek.

Kwaadwillendheid ziend, ben ik vol vrees,
over waarom het bestaat en meer leed geeft.

Zonder reden vindend, zonder wens koesterend,
beschouw ik alles als gift van hogere macht,
van geluk, ongeluk, leed, pijn en zegen,
immers wie kan opklimmen en zegt ik begrijp alles.

Ongezegd blijft de wens voor bescherming,
een wens jegens hogere machten.
Immers deugd geschaadt, zuiverheid geschaadt,
geminacht en niet gezien, niet gekend.

Onzichtbaar zelfs voor goden en godinnen,
Ongezien door engelen en heiligen.

Mogen de goden en godinnen,
elke vraag horen, aan hen gericht.
Met of zonder naam, Met of zonder doel.
Immers geen groter leed dan
goden die niet horen, en godinnen zonder liefde.

Geen heilige die zegt, geen goddelijke bron heb ik.
Geen engel zegt, geen godheid heeft zijn liefde getoond.
Geen mens zegt, zonder ouders ben ik geboren.
Geen dorst zegt, ik ben nooit geleest.
Diep leed en ongeluk, een vraag naar betekenis.
Geluk of Toeval, een prijs van de goden.

Een naam verwerven,
van roem, faam of populariteit,
Geef de roem aan armoedigen,
Geef de faam aan de noodlijdenden,
Geef de populariteit aan alle wijze woorden.
Immers wijsheid zelf is de beloning.

Oorlog zoekend
vroeg ik mars als raadgever,

rekenkunde zoekend,
dacht ik aan mercurius.

Het onweer vindend,
zag ik saturnus aan de hemel

Een warme bron van woorden,
in het centrum van de zon.

Een hogere hiërarchie begreep ik
bij het erkennen van de aarde.

Een godheid die zijn gunst geeft,
vond ik door aanhoudend zoeken.

Wie zegt er is geen macht die zonder kracht is.
Wie zegt een zoektocht blijft onbeloond.
wie zegt inspanning verwerft geen vruchten.

Een doel geeft een beloning,

Een zoektocht schenkt vrucht,
Een intentie, schenkt zijn invloed.

Wie is hoger dan de wijsheid zelf.
Wie is lager dan karma die straft.
Wie is vol eerbied, die een bron doorgrondt.
Wie is vol vrede, als onbedoeld de vrede komt.
Wie geeft water aan een dorstige, als de woestijn,
zijn warmte prijsgeeft voor een wolk vol voorspoed.

Sommige zeggen, mijn godheid is de ware, alle anderen zijn
als stenen die verafgoed worden.

Anderen zeggen, een godin draagt altijd liefde,
dus altijd een edele bedoeling voor hen die strijd afkeuren.

Er zijn er die zeggen, een nieuwe naam verzonnen is een
teken van oprechtheid en verworven gunst.

Velen hebben een interesse voor het hogere,
sommigen willen bewijs, anderen wijsheid,
godsvrucht of nabijheid. wie heeft geen blijk
gekregen van bestaande bronnen.

Bij geboorte belooft men iets,
ik ben vergeten wat, maar wil er aan voldoen.

Als kinderwens belooft men religie
maar als volwassene vergeet men welke woorden.

Door tijden heen reizend,
van verre sterren tot planeten die naast ons staan
van paden door zwarte gaten, de deur der zon opend,
Ga ik van oorden ver weg tot hier bij mij.
Om een wijs woord te vinden, als woord,
dat mij en volk leven geeft. een woord
die in gebed gevonden een reden geeft
om terug te reizen met een boodschap
vol belofte, van een vredesrijk, en een instelling
die ieder arbeidsvermogen zijn tevredenheid geeft.
Hulde voor een bron die zonder bedoeling en zonder doel
woorden schenkt aan alles dat ernaar dorst.

----- CC

Onsterfelijkheid,

door wetenschap gegeven aan heersers,
door religie gegeven aan engelen,
door godsdienst gegeven aan goden,
door wijzen gegeven aan goede doelen,
door heiligen gewenst voor gebeden.

Eeuwig geluk,
door wetenschap gevonden als medicijn,
door religie gevonden bij gebeden,
door godsdienst als heilige vrucht voor taak verkregen,
Door wijzen onderwezen,
Heiligen die haar gaven, aan noodlijdenden.

Een woord wijsheid kan een hele volk
tot vrede brengen.

Een woord schande kan een wereld in
leed en armoede hullen.

Een daad van agressie
kan een planeet tot slavernij brengen.

Een woord van vrede,
geeft duizenden jaren van voorspoed.

Een woord van haat,
Brenkt velen tot de angst.

Een gebed kan een leven van geluk geven.
Een gebed kan een volk, godsvrucht geven.

Een naam is altijd verbonden aan een woord,
zoals een heilige bron altijd aan wijsheid verbonden is.
Verwisseling en verandering, geven altijd ondeugd.
Die ontspringt bij de bron die minachting krijgt.
Een heilige die zijn naam niet verbindt, kan geen andere naam krijgen.

de ziel wenst een zoet medicijn,
het lichaam wil een bittere vrucht,
en de geest schenkt rust bij leegte.

-----26 juni 2019 -----

De wil van een vrouw
is voor een man bindend

kinderen zijn als was
in de handen van ouders

vijanden treffen elkaar
in het hart

aan elkaar geven
wij genadegaven
in gebed gevraagd

De waarheid is soms
te bitter om te vinden

misdaad als een vloek
voor wijsheid geminacht

helden verhalen hun daden
heiligen verhalen hun gebeden

eigen woorden vinden in gebed
eigen daden zien in daglicht
eigen ziel vinden in het leven

gebroken en verbrijzeld
vechten tegen godsdienst

wijsheid van engelen
komt altijd op tijd
maar wordt vaak afgewezen

onvoorwaardelijk
liefde van moeders
liefde tot toewijding

de levensles geleerd,
onderwees ik het leven

tevreden vond ik alles
waar mijn hart naar dorstte

Zoekend naar agressie
kocht ik een soldatenpas

in nood en ramp
wie vind een engel

ieder leven vind geluk
iedere nacht vind rust
iedere dag vind licht

duizend levens opgevend
voor een leven met religie
duizend levens van ongeluk

wie tekent een contract
als eigendom, zonder
de kostprijs te bekijken

een woord geeft leven
een woord neemt leven
een woord schenkt contract
een woord breekt haar weer

een loterij belooft geld,
vaak geld zonder waarde.

in de hel, bewaken
draken de orde der tijd

in de hemel kijkt men
mee met een zuiver wit scherm

Op aarde zoekt
men vriendschap met goden
met godinnen en engelen.

In de hemel werkt men
voor genade van boven

Het land van goden
vind men door de
prijs van goedheid te betalen

seksualiteit bindt het lichaam
genegenheid bindt de ziel

Soms is het leven een beloning
soms is het leven boetedoening
Soms is het leven leed en pijn
Wie verhaalt over het leven.

In gebed verzonken,

vond ik wijsheid en rust.

In contemplatie,
vond ik de rust van het denken.

Heiligen zweven onvermoeibaar
door het rijk der goden
om mensen en verloren zielen
te redden van het ongeluk

Engelen vinden opvoeding
met de liefde der goden
ten einde zijn licht
te geven aan hun daden

kinderen kennen geluk
zoals de hemel het beloont

De eeuwige jachtvelden,
een dure universiteit,
een paleis met genoeg,
iedere hemel kent zijn beloning

Engelen zonder menselijke
verbintenis, groeien
tot volle wasdom

Engelen trouwen met
de goden en godinnen.

Bij de engelen wonen,
een geschenk van boven.

Een geschenk, verkrijgt,
men met behagen van hogere machten.

Spiegels tonen lichaam
partners tonen gevoelens
goden tonen intenties

boven martelaarschap
staat instrument van vrede

als de goden spreken
buigen alle wezens in het stof

Heiligen zijn als toegewijde
dienaren die het aanzicht zoeken

Engelen zijn als toegewijd
onvoorwaardelijk dienend

Goden en Godinnen
wie zoekt hun naam

Zelfovergave,
Geschenken aan de Goden

In loterijen vind
men genoeg tot men
wint, een prijs der prijzen

Muziek,
als bron van gevoel,
van blijdschap, verdriet, en gevaar

Welke naam als wijsheid
verbonden aan een gunst der goden

De beloning voor vechten,
voor moeder en vaderland
is een prijs van roem

Genezen van ontelbare
zieken en verbrokenen
geeft een prijs van
de liefde der engelen

als gebedsdienaar,
bidden in samenspraak
met goden, voor
verloren zielen.

Smaakt men de prijs
van goed werken,
dan blijft men zoeken
naar werk.

Een bron van zuiver water,
trekt vele dorstigen.
Een bron van gebed,
vind vele zoekers.

Noach, zocht dieren
te redden voor later.

Abraham, zocht een offer,
om zijn ootmoed te schragen.

Jezus, zocht zichzelf
om velen te voeden.

engel Michael,
is als engel altijddurend,
werkend voor de Schepper.

engel Gabriel,
is als engel, boodschapper,
altijddurend voor de Schepper.

Heilige Engelen,
vol overgave zoeken ze
de Schepper, voor altijddurende
genade en bewerking van vrede.

Een offer wordt beproefd,
op eerlijkheid en bedoeling.

Overal genezing brengen,
schenkt een goede naam.

Overal wijsheid schenken,
schenkt een goede naam.

Alle vragen, schenken antwoorden,
op een tijd die bestemd is,
door de heer ter tijden.

alle tijden schenken,
gunsten aan het moment
gevonden door enkelen.

Atlantis zonk in de zee,
door een engel die gevaar zag.

Het eiland der zaligen,
odysseus en Zeus.

met zwaarden strijdend,
en de winden zoekend,
vond ik vrede als held.

Sybilen, toon uw daden,
als boodschap van oude tijden.

De zang der sirenen,
als muziek gevonden,
schenkt ons bewonderaars,
in alle tijden die komen.

Na de dood, als harpij
gewonnen, zwierf ik over aarde,
heldendaden gevend tot de tijd
volmakend, de gunst der hemelen gaf.

Een lichtzinnige daad,
geeft straf voor lange tijd.
beproof de keuze, voordat zij
tot uitvoer komt.

Onbekende religies,
zijn als edelstenen,
die zelfs in onbekende tijden,
worden gezocht met grote daden.

In de sluier van de nacht,
vond ik vele heilige boeken,
die een lezer vonden, in
de momenten die ik niet zie.

Als spreuk en veda,
tot toewijding komt,
is genade een daad die duurt.

Door de ruimte dwalend,
vond ik planeten van zuiver
licht, van zuiver edelsteen.

In de ruimte heerst
stilte, tot schepen haar
doorkruisen voor doelen
die ongevonden, voordeel schenken.

Een bron, kent altijd

een richtingwijzer.

De hoogste macht zoekend,
De almacht vindend,
onvoorwaardelijk schenkend.

De almacht, vindend,
zicht krijgend,
De Alschepper als bron.

Eigen keuze voor
de almacht opgevend,
Genade verkrijgend
van bovenmenselijk inzicht.

Onderwijs vragen,
is onbekende kennis verkrijgen.
Via wegen onvermoed.

Godsdienst, onderwijst
dienaarschap.

Religie, als binding
met een hogere macht.

Kent men zonde en straf,
een oordeel vragend
vind men zekerheid.

slachtoffer van opeisende machten,
vroeg ik een maatschappelijk
oordeel, om vrijspraak te krijgen.

een contract met de duivel,
verbaal gesloten, breekt men verbaal,
zonder kostprijs te hoeven betalen.

Een straf in de hel,
is beter dan verdoeming.

Een beloning in de hemel,
is beter dan roem en faam.

Het paradijs kent de prijs,
van overgave.

verzonken in denken,
zag ik niet het moment.

aangename gedachten opgevend,
vond ik rust in mijzelf.

in meditatie rustend,
vond ik wijsheid.

De gunst van goden,
opeisen zonder prijs,
schenkt een straf die
als beloning voor zonde,
blijft duren.

Genegenheid voor goden,
is als water in de woestijn.

Genegenheid voor godinnen,
is als regen in een mooie tuin.

Zielsverwisseling,
een daad in gebed gevraagd,
Wie oordeelt een gebed.

Als een boek
een liefde voor religie oproept,
zijn alle boeken als bevestiging.

Een spiegel zoekend,
vond ik de werkelijkheid.

verdriet en leed,
gaven kracht voor altruïsme.

Wat betekent overgave,
zonder doel, zonder bestemming.

De augurus besprak de toekomst,
met allerlei tekenen des tijds.

Na de dood, kreeg ik inzicht,
dat het leven waarde heeft.

bij de geboorte,
vond ik een bestemming.

Lange reizen makend,
vond ik wijsheid.

Een bal goud gevonden,
loste ik mijn schulden af.

zonder gedachtes,
bleef ik onbezoedeld,
door de wens naar genot.

iedere wens in gebed,
bracht verlichting.

als ieder gebed een parel geeft,
hoe veel liggen er op de zeebodem.

Hoger dan roem,
is genot.

Hoger dan genot,
is geluk.

Hoger dan geluk,
is wijsheid.

Hoger dan wijsheid,
Wie vraagt naar de goden.

De goden schenken het gevraagde
zonder voordeel.

Het romeinse rijk,
als vrucht van Mars een godheid.

Wie verhaalt over de vrucht
van de Oppergod.

Een zilveren leiding,
kan goudstof geven,
maar koos de rust der sferen.

De ouden,
verhalen hun daden,
in tijden onbekend,
en gevuld met grote gevaren.

Als god zijn,
is in gelijkenis,
zijn beeld dragen.

In een doolhof,
kent men geen wegen.

De tuinen van babylon,
zijn gevuld met
wondere gebeden.

De wachter der zielen,
blijft immer staan,
Als sphinx bij zang geboren.

Als donsveer,
op pad geboren,
is als een compliment
van hoger hand gevonden.

Wijsheid wordt in
een schone hand gevonden.
Zoals een juweel niet vernacht
bij zondaars in drank gebonden.

Klagend bij de Schepper,
over wens tot vrede,
bij ongeluk uit kwalijke hand
benoemd.

Ieder moment,
met evenveel waarde,
koos ik het leven schouwend,
te aanvaarden.

In het moment,
het lijden te dragen,
is alles dat men kan verdragen.

Als de zonnige dag,
zon en regen schenken,
klagen de goden over
het weer ten onrechte,
via hun volgelingen.

De tempelwachter,
schonk de rust,
voor studie, toewijding,
en wondere daden.

In ruzie over de ware god,
schonk ik mijn aandacht
aan het moment wat ik vond.

dit pad leidt naar geluk,
dat pad naar het paradijs,
Wie kiest het pad dat er al is.
en een goed nederig leven geeft.

Men zoekt het hoogste,
maar vind het gene bedoelt is.

lust in gebed brengen,
geeft een betere hand,
uit de bron van voorzienigheid.

-----26 juni 2019 middag -----

Leed schouwend,
koos ik voor bekering.

nadeel gevonden,
koos ik voor oprechtheid.

de jeugd kent zijn zorgen,
zoals de volwassenen hun zorgen kennen.

De tuin is als een verzameling
verleidingen, die eenmaal gekozen
hun vruchten blijven bieden.

Zoekend naar voldoening,
koos ik het pad der goedheid.

Onterecht leed,
is een bron voor gebeden.

In de hemel,
is men in gebed voor
het leed der aarde.

De scepter van een koning,
is een zeldzame gunst.

Zoekt men de heer,
vind men de heer,
zoekt men zijn juwelen,
dan krijgt men zijn juwelen.

Ik verloor van de strijd,
maar erkende de bron van vrede.

Verliest men bezittingen,
als leed elke dag heerst,
Pijn geen geneesmiddel heeft.
Wie roept de goden aan.

Een identiteit,
wie vind een naam.

Als dank voor goden,
leeft men graag voor hen.

Voor zilver geeft men
veel woorden.

voor goud geeft men
zelfs veel bezit.

Als rijke draak,
schonk ik dagelijks,
veel armoedigen een leven.

Als rijke draak,
genas ik met geld velen.

Als rijke draak,
vervulde ik vele dromen.

Als autocraat,
koos ik voor democratische waarden.

Als dictator,
gaf geboorterecht aan velen.

Als theocraat,
gaf ik velen recht op goden.

Als engelenrijk,
vervulde ik velen met vrede.

alle wereldleiders besproken de vrede,
en kondigden aan wapens niet langer te maken,
en soldaten van vrede uit te roepen.

De tijd reist snel,
maar doet men alles goed,
kent men geen schuld en geen tekort.

Een leider der mensheid,
diende de bron van de mensheid,
en werd bewonderd in vele oorden.

Er werd verhaald,
de jeugd voor volwassenheid,
kent een Heilige die bescherming
biedt voor gevaren die hen niet toekomen.

Er werd verhaald,
er is een heilige die een gebed
gunt aan allen en zeldzaam
werd gevraagd voor een weldaad of gunst.

Zonder liefdesrelatie,
zocht ik verder naar vervulling.
En vond een godin, zonder verschijning,
schoonheid van alle deugden,
die alle wijsheden als juwelenketting gaf.

In nood heeft men een keuze,
alles te aanvaarden, ten einde
vrede in een volgend leven te vinden.

Geen misdaad of straf,
verbieden om te bidden.
Immers de goden vragen,
keert het lot ten goede.

Ruilen van edelstenen,
is als wijsheden uitwisselen.

overdag ziet men de hemel,
en in de nacht de sterren.

kent men straf toe,
aan daden gedaan of onverlet
een tijd vervult, kent
men de vrede van een geweten.

is er betichtte schuld,
wie kiest het pad van aanvaarding,
of het andere pad van gebed.

Is het leven werk,
dan leeft men in de werkelijkheid.

Welke religie gunt,
geen beloning voor goede daden.

het wikkelen de religie is beter
dan de godsdienst. is het vragen
om zekerheid over de beste toewijding.

De vraag over wijsheid,
is vrede beter dan leed.

De zoetheid van de bron gevonden,
gunde ik haar groter invloed.

Een eigen beschermengel,
mocht alles doen.

Verre oorden kennen namen
aan sociale groepen toe,
van voornamen tot heiligen.

Ze zeggen dat leed een keuze is,
maar de werkelijkheid bewijst anders.

Ze zeggen dat pijn de heiligen niet raakt,
maar soms is pijn de oorzaak voor de zoektocht.

Dagen van pijn en leed,
men heeft spijt van verkeerde daden.

Bij het levensoordeel,
zeggen ze ik heb het niet geweten,
had mij gewaarschuwd in de goede tijd.

In de hel is het feest,
zeggen ze in de onderwereld.

In de hemel is er heilige stilte,
en een vriendschap met engelen.

Het rijk der heiligen, geeft reden
bij voortdurende mensheid te helpen
met onzichtbare hand.

In de hemel geniet men van de vrucht
van goede en heilige daden.
en mag men verder werken,
ten einde een engel te mogen worden.

Een onbekende tijd,
geeft een zaadje voor godsdienst,
en bij zichtbaarheid, reden voor verwondering.

Vaak is leed een reden,
om te zoeken, naar goedheid.

Als onrecht in het leven is,
vraagt men een oordeel aan goden.

Als je te goed bent voor de wereld,
schenk je goedheid dan aan de wereld.

een compliment zonder voordeel,
een advies zonder eigenbelang.

Altruïsme bestaat,
als toewijding een doel dient,
dat onzichtbaar bij de goden is besloten.

De strijd voor het leven verliezend,
zoekt men een levenstaak bij de goden.

In ouderdom leert men aanvaarden,
een laatste afscheid, en geschenken.
Immers het sterven, geeft de volgende
levensreis een nieuwe bestemming.

In vroeger tijd, zeiden ze tegen
geesten, reden te dienen,
maar de gestorvenen hebben geen plicht.

Op aarde zeggen ze, onmenselijk leed
bestaat niet, maar vreemdelingen komt het toe.

Het ene volk overwint het andere,
voor genocide wijzen ze naar elkaar.

Voorspellingen geven altijd
de angst de eindtijd te naderen.

Iedere godsdienst beweert,
de enige te zijn, en altijd zal bestaan.

Wijzen naar de ene, laat de andere
naar jou wijzen.

een belediging, spot, minachting,
jegens zwakkeren een makkelijke daad,
tot een geliefde zijn of haar pijlen op
jouw richt.

Iedere relatie, verwacht toegenegenheid,
om samen leed, pijn, geluk en blijdschap
te delen, en bij weigering is het einde nabij.

Een relatie toont zijn zuiverheid,
door de afwezigheid van ruzie.

Een relatie onderhoudt zich
door kleine tekens van liefde,
zoals het kopen van thee voor de ander,
of het kopen van een bloemetje.

Een kinderwens,
een besluit met grote waarde.

Een relatie geeft genoeg van
partnerschap en het delen van geluk.

Een religieus leven geeft het genoeg,
van gebed, godsvrucht en goddelijke geschenken.

Het verlaten van een normaal leven om
zuiverheid na te streven, bestaat in alle tijden
Voorbeelden die verhaald worden in boeken
als richtsnoer voor hen die in het normale

geen voldoening vinden.

Een keuze voor religie,
vrees voor het pad, kan de keuze uitstellen.
Maar geeft bij goed besluit, de beloning.

Zolang succes en genoeg er zijn,
zegt men ik heb geen religie of hulp nodig.
Immers bij afwezigheid gaat men naar geluk zoeken.

Ik wil leven van de Heilige naam,
Toon mij het pad der engelen.

Leeft men op het kwade pad,
wordt bij elke bocht de dood voorspeld.

Het licht der wijsheid,
in elke tijd een adept die haar vindt.

Een land in vrede,
wordt door oorlog gedwongen,
als de wereld geen genade toont.

Een rijke draak beloofde,
iedere maand goudstof te strooien.
Over ongenoemde steden.

Een rijke draak beloofde,
de spiegel van Rembrandt
te geven aan een belangrijk museum.

een rijke draak beloofde,
als gunst zilver in de naam op te nemen.

Een rijke draak beloofde,
alle leningen zonder rente bij te voegen,
en afbetaling geen limiet te geven.

Een rijke draak zag,
de rechte weg is een offer,
volgens de gulden middenweg.

een rijke draak vond,
de edele weg.

De nieuwe wereldorde,

vond zijn doel in het geluk
der mensheid.

De nieuwe wereldorde,
gunde alle mensen werk,
of het bestaansminimum.

De nieuwe wereldorde,
besepte het leed van ziekte en gebrek,
en beloofde medische zorg.

De nieuwe wereldorde,
vond de stem der mensheid belangrijk,
via ieder individu.

Volwassen geworden, zag de mensheid
de kansen groeien, op contact met
engelen en heiligen.

Dorstend naar wijsheid,
hoopte ik de woorden,
in zicht te stellen,
van alle dorstenden.
van boek tot boek.

Een magische spreuk,
verwerkelijkt objecten.
Een wijze spreuk,
verwerkelijkt een kans.

De tempelwachter, als beeldje
woont in mijn huis, hoe groot
is de aanbidding van wijsheid.

Een pad loopt over de aarde,
van treden op de ladder van
godsdienst en religie.
Ieder mens heeft een punt om
het pad op te treden.

Ik zoek een steen van kostbare waarde,
Ik betaal mijn grootste schat,
Enkel de steen mag niet roesten,
en zijn schoonheid niet verliezen,
en mag niet gestolen worden.
Wie noemt haar naam.

Met goud koopt men geluk,
als men het goud deelt met armoedigen.

Met zilver verkrijgt men
duizend goede daden.

Het karakter van dit leven,
het volgende een leeuw, een zebra,
in het hart wordt alles geschreven.

In de werkelijkheid werkt men,
onvermoeibaar aan een doel.
In het volgende geniet men van de beloning.
Waarna men verder werkt in een nieuw leven.
Waardoor gerechtigheid vorm krijgt.

Zoals deze wereld opwerkt naar wereldvrede,
de beloning in de volmaakte wereld is,
en de straf in een hellewereld wordt uitgeoefend.

Zoals heilige boeken schrijven,
engelen genieten in de hemel,
en plegen zij verkeerdheid,
vallen zij terug op de aarde.

onvoorwaardelijk een woord,
waar meer betekenis inzit,
dan velen beseffen.
Ook onbedoeld reden voor genade.

Proeft men de eenheid met de hogere macht,
wil men iedereen die eenheid schenken.

Iedere week hoort een rustige tijd
te bezitten, een tijd met werken,
een tijd slapen, en andere bezigheden.
Een heilige of engel; leeft met zorg.

Wie herkent een heilige aan witte kleding,
Als hij de regels der samenleving volgt.
Wie herkent een engel die niet en nooit eet en drinkt,
Als zij de samenleving gelijkvormig is.

Als god op aarde komt,
Is het dan een instrument,

Is het God die als magie zichtbaar wordt,
Of is het onzichtbaar met luide stem.
Is het iemand die beschikbaar is.

reizend door het paradijs vroeg ik,
Waar woont god, waar is de boom des levens.
Reizend door de hemel vroeg ik,
Waar wonen de engelen, waar koop ik kostbaar brood.
Reizend door de hel, zeiden ze.
Een draak geeft werk en brood en water is je deel.

De tijd vragend om wijsheid,
De heer der tijden, herinnert het moment.
Schenkt woorden die zonder bedoeling doel treffen.
Schenkt doelmatig en doeltreffend zonder doel een weg.

De tijd die godennamen schenkt,
zegt dien slechts de goden die bestaan.
Immers enkelen eisen de zwaarste offers,
die alleen voor enkele tijden bestemd zijn.

De tijd die engelennamen schenken,
Zegt engelen dienen de genegenheid van hogere machten,
waarbij elke engel dezelfde toewijding deelt.
Vanwaar onderscheid.

De tijd benoemt de heiligen,
om ze de taak in te fluisteren,
voor hen ten einde hogere genade
te verkrijgen. en te delen in de
liefde der goden.

dienen en overwinnen.
Twee tegengestelden.
Voor eigen eer, of uit toewijding.

Engelen vragen om geschenken,
Om in liefde te groeien.
Immers een kind begrijpt al
Een kado die in blijdschap komt.

Groene bomen, geven lucht.
Heldere lampen geven licht.
De hemel kleurt blauw,
en wijsheid is als goddelijke trouw

----- donderdag 27 juni 2019 -----

Zachtheid onderscheidt van hardvochtigheid
eerlijkheid onderscheidt van leugens
geweld onderscheidt van liefde
Een boom onderscheidt van bomen
Godsvrucht onderscheidt van drang voor status

roesmiddelen nemen de dorst
naar wijsheid weg

verslavingen binden aan
een lager lot

De keuze voor heiligheid
groeit al in de jeugd

Leed dat herkent wordt,
zorgt voor een oplossing

Ondraaglijk leed,
is een straf van de goden

een zachte stem geleidt
ieder mens en wezen

Een probleem betreurend
zocht ik een hogere weg

De prijs voor liefde
is een goed hart

De prijs van intelligentie
is studie en contemplatie

overgave aan de almacht
doet een vleugel wegvliegen

Adam koos uit vrije wil
zijn val tot de aarde

In de hemel is liefde
de weg van herstel

de heiligen werken
onvermoeibaar boven de aarde

Na een nuttig leven worden
ze naar een nieuwe gebracht.

In de onderwereld kennen
ze de hel na hun dood
als bestemming.

Een dynastie wordt
op onzichtbare wijze
vastgehouden door een heilige

in de rust van een kerk
houdt een heilige de wacht

Een plaats krijgt een ander doel
als een heilige zijn werk volmaakt
en een andere bestemming kiest.

Plotseling gaf ik mijn intentie,
nadat een held mijn woorden gaf.

nadat ik een ander minachtte,
trof mij een straf uit onbekende richting.

Vechtkunst in gebed gebracht,
schenkt de hoogste training.

Geheimen op aarde,
groepen leven duizend jaar.

Geheimen op aarde,
individuen zijn onsterfelijk.

Geheimen op aarde,
schaarste is niet het probleem
maar de verdeling van middelen.

Geheimen op aarde,
zelfs godsdiensten en religies
hebben een blinde vlek en een gebrek.

Geheimen op aarde,
je eigen leven is je eigen oordeel.

Geheimen op aarde,
Een partner zoekend,
wees ik geluk zonder voorwaarde af.

Geheimen op aarde,
godendrank op aarde is
van menselijke middelen gemaakt.

Geheimen op aarde,
Een gebed is de eerste daad
die goden en machten uitnodigt.

Goud zocht ik, maar vond ik niet.
Zilver vond ik, maar zocht ik niet.
Wijsheid zocht ik, en vond ik ook.

Zoveel goden en godinnen,
Welke is mijn toewijding waard.

De goden beproevend,
zocht ik een antwoord op de zonde,
van religieus eerherstel,
maar in gebed gebracht zonder zonde
de taak voltooit.

De schoonheid op aarde schouwend,
zag ik de schoonheid van godinnen,
die door zuiverheid groeiend,
de deugd van vrede en geluk gaven.

De Alschepper in alles zoekend,
verlegde ik de genade op Haar.

Een geheim op aarde,
Voor een vrouw is de Alschepper man.
Voor een man is de Alschepper vrouw.

Volwassen geworden,
koos ik de godheid als partner.

Zonder zonde,
verkreeg ik het hoogste pad.
Na de zonde,
liep ik via boetendoening terug.

Een geheim van slechte lieden,
Aardigheid kan soms een slechte bedoeling hebben.

Een lamp op mijn weg, toonde roofdieren,
die zonder lamp niet te zien waren.

Muziek begeleidt emoties,
die zonder klank geen uiting krijgen.

De schoonheid van vrouwen,
is een lokmiddel.

Ze zeiden je hebt schuld,
vervolgens was ik jaren in aflossing,
Tot een engel mij toonde,
geen schuld, geen zonde.

kleine woorden,
geven grote voorwaarden.

Blauw bloed komt niet
zonder oorzaak.

Een woord over koningslieden,
is al bij voorzicht met angst gevuld.

Onthechting betekent geen onverschilligheid
maar medeleven.

Angst is geen slechte raadgever.

heldenmoed wordt geboren
bij eerlijke emoties.

Angst voor roofdieren is geen zwakte,
maar een teken van natuur.

Treuren over doden of levenden.
Medeleven is een goede houding.

De platte aarde,
een bol die zonder vorm,
elk punt als midden geeft.

Hoeveel goede daden,
geven vrede in een land.

Hoeveel slechte daden,
verzoeken de goden voor straf.

De hoogste straf ontvliedend,
vond ik haar op een andere plaats.

De hoogste daad zoekend,
vond ik de almacht.

De hoogste devotie zoekend,
vond ik de almacht.

Het geheim van leven
is deugd en medeleven.

Het geheim van de dood,
kent geen naam en vorm.

Wanneer zal ik sterven,
is een reden goed te doen.

De laatste dag,
afscheid en goede woorden.

Ouders ouder wordend,
bleef ik hen trouw.

Familie met zwaar ziektebed,
een vraag om hulp en verpleging.

Met schone mond is beter,
dan vier wassingen per dag.

Een kuil vind,
men voor anderen.

In de ochtend bij ontwaken
kies ik elke dag de goede kant.

bij de winterwende,
geef ik mij het goede voor.
in een voornemen van vrede en geluk.

In de jeugd vraag ik kado's
die ik mijn later leven in gebed breng.

Serendipiteit, is als een regen
van zuiver goud, die alle schulden inlost.

Een schuld van geld,
betaalt men met werk.

Een schuld aan religie,
wie betaalt zonder overleg.

De ene wind waait de andere kant op,
maar een wind bepaalt geen richting.

Erger dan de dood is pijn,
Erger dan wonde, is straf voor zonde.

Een weerlicht, geleidt,
een verandering van gemoed.

Regen brengt gevoelens tot rust,
Laat planten de vrede groeien.

Een regenboog vind men,
in eigen huis.

Gevoelens voelen,
geeft emotionele vrede en rust.

Pijn en genoegten,
in het lichaam,
geven ervaring van het leven.

Hoe groter schuld,
hoe groter de drempel.

Het gevecht be-eindigen
is beginnen met samenleven.

Eerlijkheid, Zachtheid,
het verschil schenkt bewondering.

In eerlijkheid geeft men een oordeel,
in zachtheid herkent men de kwetsbaarheid.

Een oordeel de goden vragend,
verborg ik mij in de zon.

Een parasiet,
is leed, maar kent genade.

Als de Schepper het wil,
geeft de rust alles te accepteren.

Goden vragen doe ik goed,
mensen vragen doe ik het goed.

Hoeveel boeken zijn nodig,
om iemand wijsheid te schenken.

cum laude verwierf ik roem,
met een goed hart verwierf ik liefde.

vrede laat zich kennen als vrede,
waar boosheid, zich anders kan tonen.

Een vriendin geeft een leven
plicht met kinderwens.

voor goud betaalt men veel
voor wijsheid zoekt men het heelal door.

Voor wijsheid zoekt men ver,
voor godsvrucht zoekt men overal.

Door gebed kreeg ik inspiratie,
door werk stelde ik alles te boek.

Schoonheid van sterren,
doet velen leven, zelfs bij leed.

Ze zeggen,
leed van familie is erger dan eigen leed.

Ze zeggen,
verdoeming is erger dan de dood.

Ze zeggen,
een vloek is niet zonder oorzaak.
En keert zich tegen de eigenaar.

Ze zeggen,
een straf geduldig gedragen,

neemt de zonde weg.

Onschuldig beoordeelt met schuld,
wie oordeelt bovenmenselijke invloed

Na de dood zocht ik een plaats,
om in de rust van de natuur,
mijn zelf te hervinden,
voor de volgende taak bereid.

In de rust van de natuur, uit eerbied
voor goden rustend in het gewaarzijn,
kroop een leeuw mijn angst binnen.

Een heilige, voelde het verlangen,
om velen te helpen met kleine genadegaven,
en door het talent velen de richting
te laten zien van een beter leven.

Geld begraven voor genade
of zaden begraven voor vruchten.

Ik begroef op onbekende plaats
een juweel met schitterende waarde,
Als beproeving van de voorbijgangers.

Ik putte een bron, en vulde haar
met levend water.
Als beproeving van hen met dorst.

Ik plantte een boom met goede
en goedkope vruchten.
Als beproeving van hen met honger.

Ik wees een koning aan,
en vertelde hem te heersen
voor hen met kwaadheid met ijzeren hand.
voor hen met liefde met toegenegenheid.
Als beproeving der goden.

Ik wees een godheid aan,
en zei hem gebeden te horen,
Hij handelde met eigenbelang,
Als proef voor hen die hoger wensen.

Een engel zegt liefde te hebben,

voor alles dat leeft.
Maar de bron van zijn liefde,
is toch die hoger woont.

Uit de hemel vallend,
Koos ik terug te klimmen.

Met kruiden genezend,
gaven ze mij als heks de doodstraf.

Met oprechte godenachting,
gaven ze mij de marteling.

Een lichaam aan de dood geven,
mijn geest weg gegeven,
waaraan heb ik mijzelf geschonken.

Alle koninkrijken geweigerd,
als koning der joden gekend,
Wie bood mij het laatste koninkrijk.

Ik heb verhalen geschreven,
over landen zonder tal.
Over daden zonder inspanning,
en achting voor de hoogste der goden,
Wie verhaalt mijn kunde in schrijven.

Onzichtbaar en ongezien.
Loog ik over het kwade,
en deed ik elk misdrijf dubbel,
beledigde ik de hoogste koning,
Tot een engel mijn hart liet zien,
en iedereen mij minachtte.

Als niemand kijkt,
geef je een gift aan armoedigen,
help je een zieke de volgende dag in.
Schenk je kinderen een liefdevol woord.
Richt je een gebed op voor jezelf of anderen.
Goedheid is niet afhankelijk.

Alle religies volgend,
woon ik in het huis der goden.

Het koninkrijk der hemelen,
is vol liefde, vol genegenheid, vol wijsheid.

En is het pad der troost voor de levenden.

Kijkt men mee in de hemel,
ziet men twee seconden een wit scherm van warmte.

Kijkt men mee in de hel,
Ziet men het vuur van een draak voor twee seconden,
de ziel meenemen naar het hellerijk.

De hemel als wit scherm,
als bescherming voor hen die de hemel bewonen,
immers de goede weldaden in de hemel zijn beloning.

Een nuttig leven,
geeft recht op een nieuwe geboorte.
Als mens, als wezen, op nuttigheid.

Een heilige, mag over aarde zweven en
zijn goede daden zonder vorm
blijven uitvoeren, tot genade de hemel toont,
of bitterheid een nieuw leven aankondigt.

Een boodschapper brengt woorden,
de bron blijft zonder vorm, en
houdt de woorden vast voor zijn bedoeling.

Voor de dienaar die het hoogste wil
toebehoren, is een lot vastgelegd,
als proef en genade.

Is men na het levensoordeel in verdriet,
over gemiste kansen een goed leven te leiden,
Vraagt men de Schepper het gemoed te beproeven.

De jeugd zegt eerbied is zonder reden,
tot de goden hun daden toonden,
en de kinderen naar hun moeder renden.

Ze zeggen,
eerbied voor ouders,
geeft goden een gunst voor later leven
en schenkt een leeftijd van tevredenheid.

Ze zeggen,
vriendschap met armoedigen of uitgeslotenen,
schenkt goede daden een vorm,

die in later leven de beloning geeft,
van genade, gunst of voordeel.

Ze zeggen,
bij het levensoordeel treft men
een heilige, waarmee men overlegt
over het lot dat men als straf
of beloning wacht.

Ze zeggen,
sommige goden eisen zuiverheid,
tot een moedige een gebed oprichtte,
en de deur voor velen ontsloot.

Ze zeggen,
oprechtheid bestaat niet,
een groot liefdesoffer kent geen vorm.
Tot beiden in een mens naar voren kwamen.

Door lagere loting veroordeelt,
koos ik het werken voor de goden,
ten einde de straf te voorkomen.

Voor vriendschap met een vrouw,
betaalt men met een positie in de hiërarchie.
tot men inziet dat geluk zonder voorwaarde
een doel mag zijn.

Wonderlijk de plaats die heiligen innemen,
Wonderlijk engelen die geen eigen belang hebben.
Wonderlijk de weg der goden met een menskind.

Proevend de wijsheid van Brahman,
zag ik een wijsgerige opmerking
gevuld met een peilloze diepte van wijsheid.

Proevend de wijsheid van de Alschepper,
zag ik wijsheid, die ik niet begreep,
over de wereld na het leven.

Proevend van de Alschepper,
hoorde ik over engelen,
die door liefde groeiden voor hun taak.

Proevend van de Alschepper,
leerde ik over Heiligen die

onvermoeibaar op de aarde,
met onzichtbare hand werken.

Proevend van de Alschepper,
leerde ik over de hel,
dat draken, als in film vervat,
hun koninkrijk heersen met harde hand.

Proevend van de Alschepper,
durf ik woorden te schrijven,
ongezien, onbewezen, en zonder grond.

Liefde van de hemel,
zegt men dat daden door daden
tot oplossing en vrede komen.

De vraag van een adept,
Wijsheid geschreven welke weg kent het.
Wijsheid, welke waarde voor de toekomst.
Zelfs de vraag krijgt geen antwoord.

Als hemel en dagdroom gelijk zijn,
is de vraag welke betekenis kennen wijsheden
goede daden, deugd en tevredenheid.

Toen het vuur gestolen werd,
was het een gift van de goden.

de plaats in de hiërarchie,
is aan naam verbonden.

Koningshuizen, oordelen
boven wetten uit, maar treffen
bij onmin, hogere krachten.

Trouwend de Alschepper,
vond ik wijsheid en deugd.

Zegt men het gebed voor de Alschepper,
was lange tijd geleden al een kans,
weet men de Alschepper bepaalt
tijd, lengte, kans, en genade.

Heilige boeken in woorden geschreven
geven kans voor allen, beiden goed en kwaad.
Om een beter pad ten goede te kiezen.

zonder verbod, schenkt voor de samenleving de
hoogste genade.

Ik besloot iedere dag,
een gift aan de goden te geven.

Bij geboorte,
gaf ik mij over.

Als heilige bracht ik bij
iedere sterveling een wijze
uitspraak, een mooi gebed,
of een helpende hand.

De wijze koning,
zag zijn koninkrijk groeien,
en de burgerbevolking vrede
bewerken, en andere landen helpen.

De leeuw schonk angst,
aan zijn prooi, als gift,
van zijn hogere positie.

De herder, zocht zijn schapen,
Toen een ander ze had ontstolen.

Beledigt een schaap te zijn,
zocht ik hulp van hogerhand.

Werk voor goden, wordt beloond.
Met levensonderhoud en genade.

Een leeuw ging gras eten,
maar bleef in dorst vervat.

Een godsdienst, kent
de gunst der goden.

Ik zocht een antwoord,
maar vond slechts een vraag.

Het lichaam der engelen,
schenken licht aan elke wijsheid.

In het ziekenhuis
genezen ze zonder liefde,

maar de verwonding eindigt
zonder pijn.

Een koopcontract gesloten
met goden, wie vervult de prijs.

Is men overtuigd van een goede bron
dan schenkt men alles zelfs zonder eigendom.

Mijn eigen bron, is hoger, Godenbron zijn hoger,
Wie vergelijkt anders dan de bron zelf.

De zonde eindigt in de dood,
een straf voor velen die het goede zoeken.

Als muziek in de oren,
Als water voor de dorst,
Als brood voor honger,
Wie verhaalt over de bron.

Door de ruimte,
met een schip volle zeilen
De roer wendend tot een nieuw doel.

slechts schouwend bij nieuwe planeten
verwonderden wij ons over het pad
van lang geleden, teruggezien bij
nieuwe soorten.

Graan gebogen in formules,
schonken de goden in kennis
gesloten wijsheden.

Als een licht aan de hemel,
zal goed bericht eens komen.

Van verre komen wijze schepen,
vol kennis en goud om goede daden
te geven aan de achting der goden.

Mijn plaats aanvaardend
vocht ik niet voor de beste godsdienst,
maar wachtte slechts op een gunst van hogerhand.

Is de hemel hier,
is het paradijs daar,

Toch het moment volgen beantwoordt beiden.

Een godin die men trouwt,
schenkt een proef,
een mooie mensenlichaam,
of de onzichtbare vorm.
De genade die mens kiest,
schenkt de beloning van
een hoger offer.

----- 27 juni 2019 middag -----

Mensen schrikken terug
totale toewijding
als zelfovergave.

Totale kwetsbaarheid
als verdediging
op gebed vertrouwen.

Kinderen op weg
naar religie
verlangen genegenheid

een doel kiezend
leerde ik betere
doelen kennen.

Toen ik een bron vond,
en haar met anderen deelde,
vond ik de eerbied voor
de eerste vinder.

Als men genade verkrijgt,
is de vraag van het leven.
Het levensprobleem,
een antwoord dat elke
dag groeit.

Reclame voor het leven,
is wat iedereen drijft.

het menselijk lichaam,
is de bron van verliefdheid.

eer en achting.

bieden zich aan het hoogste.

Liefde en genegenheid
bieden zich aan de geliefde.

In de gevangenis,
kreeg ik vrijheidsbeperking.

Spijt over overgave,
niet aan de allerhoogste,
vervulde mij met verlangen
tot toewijding aan de Allerhoogste.

Iedere godheid,
maakt reclame voor zichzelf,
via al zijn dienaren.

Een bittere medicijn,
maakte totale gehoorzaamheid,
als vloek tot in volgende levens.
Echter een godheid vroeg haar
als kostprijs voor genade.

Een kind van vier,
werd soldaat eerste klasse
en leefde in andere oorden,
waar zijn naam niet gekend werd.

Ze zeggen engelen handelen
uit opdracht van goden,
maar velen twijfelen
welke vorm hebben opdrachten.

Ze zeggen heiligen handelen
door gebeden geleidt,
maar wanneer herkennen zij
verhoring in eigen leven.

Als tsaar in opdracht een
oorlog winnend, als kind.
Wees ik af als proef
met voorbereide winst.

Als prins vaardig met woorden,
schond ik menige woordenkracht
en beledigde met scherpe woorden.

Tot mijn leven prooi werd
van ongenoegen en zonder naam
werd verdreven.

Verdriet en somberheid,
waren bij een prins,
die de schoonheid als
verlokking benoemde,
en het leed der goden droeg.

Beter dan loten winnen,
is werk vinden.

In verre oorden,
kennen mensen godennamen
die bij ons duur schijnen
en veel slaven kosten.

levenslang, en lange levens lang.
Zocht ik voor het zoeken,
een antwoord zonder vorm.
Een antwoord als een vraag gevonden,
schonk als zekerheid een onzekerheid
als zoektocht voor later.

Altijd het onbekende als mogelijkheid
schenken aan de bron van vragen
ten einde elke zekerheid een optie
gevend voor de toekomst.
De hoop die geluk opgeeft voor
de toekomst als een hoger doel.

De dagen van het leven zijn als een levensdag,
plaatsnemend in een dag van hogere orde,
ten einde een dag voor het levensdoel
te vullen met de bezigheid der dagen.

Zoveel werelden, bestaan in een orde der planeten,
die vanuit het kleinste, tot aan het grootste,
in een nieuwe vorm van kleinheid tot grootheid passen,
Waardoor geen begrenzing bestaat en een plaats
alleen bestaat in relatie en afmeting tot elkaar.

De telling van de tijd,
begint bij belangrijke punten.
Waardoor het begin geen bekendheid

heeft bij de huidige tijd.

Als bron van handelen
wijst men een richting.
Maar de richting kent
een andere richting als bron.
Waardoor het ultieme ongekend
blijft.

Als goed waarde kent,
en het ene goed beter is dan het
andere goed. Welke waarde,
heeft iets zonder zwaarte.

De plicht van een mens,
kent met voeten, stap voor stap.
De plicht van engelen,
kent van vleugel tot vleugel.
Ieder zijn eigen plicht,
kent voorwaarden van eigenwaarde.

Als zoveel dimensies namen dragen,
verhalen spinnen over heldendaden,
Geen dimensie de hoogste waarde
kent, wie oordeelt over waar
onwaar, beter, slechter, bestaand,
onbestaand of relatie.

Ik koos de beste weg,
tot een betere zich aandiende.
En de betere zicht gaf op
het goede. dat zijn beloning gaf.

Wijsheid is de aangeboden weg,
aanvaarden, immers het goede,
kent soms vraag naar een
nederige stap naar beneden.

Wil men de beste prijs
behalen, ken dan het gewone
om de prijs te bewerken.

In duisternis, eindigt
al het leven.
In daglicht, verkrijgt
met gevoel van nut en plicht.

In een computer,
in verzonnen werelden levend,
koos ik een edel pad.

Een toneelstuk,
een wereld als vermaak
voor een schouwend volk,
Koos ik een heiligenleven.

Een instrument,
bereidt te dienen,
is een beloning.

Als de stormen woeden,
de huizen vallen,
de bronnen breken,
en de torens oorlog
voorspellen.

Van zand maken
wij robotische mensen.
Van zand maken
wij rekenkunde beter dan
mensen kunnen.
De mens schiept zichzelf
in technische vormen.

Toen de storm kwam,
vluchten wij naar de
schuilplaats der goden.

Klagend over minachting,
bij goden bekend,
Hoopte en wachtte ik.

Met een blinde vlek,
onderwezen wij elkaar.

De Schepper overgave
belovend, maakte ik
belofte door schuld.

De ene zegt, ik ben hoger,
maar ik zag, ik ben mezelf,
en zal altijd mijn plaats

hebben. ook in het rijk der goden.

Hoeveel goede woorden,
zijn nodig voor vrijspraak.

Hoeveel vriendschap met
goden en godinnen,
schenken de gunst
van gelukkig leven.

Hoeveel namen schenken
hun genade aan vervloekte
mensen in ongenade.

De mens begon, als eerste met
leren over latere daden

vrouwen afwijzend,
zocht ik godinnen,
voor genegenheid.

Vrijgekocht voor
boven de aarde,
werd ik toegewijd.

Ongeluk en leed,
laat zich niet voorspellen,
maar geeft nare dagen.

Wonderlijk de weg
der goden, immers
niet menselijk beredeneerd,
pogen zij toch hun daden,
te brengen in een leven
dat ongesloten toch
blijft bestaan.

Wie verklaart mij schuldig,
Als ik de Alschepper toebehoor.

Ieder eigendom, ieder bezit,
Wie heeft het de goden geschonken

Een verbintenis met goden,
luit zich niet in met feest.

Het bekennen van misdaden,
geeft geen dankbede in kerken
voor biecht gericht aan goden.

Bekering tot het goede pad,
is niet als een huwelijk
met blijdschap bij velen.
Maar kent de genade na verloop.

Het lot der heiligen ligt
besloten bij de goden,
Wie twijfelf aan hun macht.

Iedere godenvolgeling,
wordt verliefd op de straling
gepaard met vele gebeden.

Er zijn zelfs adepten,
die hun bedrust willen delen,
met goden en godinnen.

Een demon die als gelovige,
zijn daden ten goede houdt,
wie oordeelt over een genadegave.

Mijn talenten tellend,
Vroeg ik de hoogste winst,
Maar herkenkend als gouden zaden,
begroef ik ze in de grond.

De duivel op de aarde vallend,
zal bij aanhoudend kwaad,
een nieuwe geboorte krijgen,
zonder voorbeeldpositie,
en bij aanhoudend kwaad,
de hel gaan bewonen.

Wie oordeelt een engel
met goede werken die valt, en
schenkt die meteen aan de Hel,
zonder genoeg over goede daden.

De engel der wrake, kwam na bericht,
over een gevallen heilige.

Atlantis kon duizend legers weren,

maar viel door een engel in de zee.

Een goede dadenreeks,
krijgt altijd beloning.

Boven de aarde bij de heiligen,
heerst een diepe stilte,
die de onzichtbare hand geleidt.

In de hemel, worden de leedvolle
daden uitgewist met liefdevolle
bedoelingen vol wijsheid en achting.

Bij een nieuwe geboorte,
als mensenkind, schenken ouders
de liefde om een nieuw leven
vorm te geven.

Over de hel zeggen ze dat leed
er de munt is voor betaling.

Ik leef van de bijstand,
van de Alschepper zolang ik leef.

de Alschepper gebiedt mij over
wijsheid te verhalen.

De Alschepper, geeft mij zekerheid
zonder woorden, zonder antwoorden.
Maar slechts door wachten bereidt.

De vraag over levensveiligheid
is een gebed die vaak klinkt.
Maar zonder woordelijk antwoord,
een verwondering over de wegen
van goden, godinnen.

Zou men goud vinden,
handenvol geweven van draad,
Zou men godennamen kopen,
en godinnen de gunst vragen.
Wie oordeelt intentie naar
materiele waarde.

Hogere werelden geven
gunsten van kunsten

van materiele schatten.
Met symbolische waarde,
De vraag van een mensenkind,
gekocht bij kringloopwinkels,
wie betaalt voor grote waarde.

Dromend over vrede,
tot in verre tijden,
schenken licht voor
wijze woorden.
Zoekend naar een gunst
om geld te besteden
aan die eeuwige bron.

Een kroon bereidt,
voor zij die woorden
schrijven, zonder vorm
de waarde van een leven
verlengen bij een onzeker
einde.

Overgave zonder doel,
is een vraag die een
antwoord schenkt.

Een hogere macht dienen,
doet niet hogerop vliegen.

Jezelf zijn, een voorwaarde,
voor je eigen naam verbinden.
Ook in dienst van hogere machten.

Iedere ochtend, een keuze,
te werken in genade van
een hogere macht.

Geld besteden aan hoger bron,
Wie verhaalt over een doel,
dat ooit klein begon.

Eten en drinken doet men,
na offeren aan goden, godinnen,
voor een zichtbare genade.

Schemer brengt de nacht,
waar mensen rusten,

roofdieren prooi zoeken,
en engelen bij heiligen
de dagen voorbereiden.

In stilte bidden,
een geliefde bezigheid.

Goden geven de rust
van goede daden,
voor een lichtend geweten.
die iedere twijfel
eindigen in het goede.

Een vraag liever
tien goede daden,
of tien kilo gouden baren.

Dorstend maakte ik carrière,
toen leek goud aantrekkelijk,
Erna zocht ik een mooie dame.
Tot alles zinloos leek,
en religieuze daden,
geluk schonken,
en tevredenheid bracht.

Zilveren draden,
schonken wondere daden,
Wijsheden gevlochten met woorden,
van een volk uit verre oorden.
een techniek met weinig waarde.
als vruchten uit een grote wijngaarde.

Zingend bracht ik gebeden,
die in moedertaal kwamen uit een ver verleden.
Toch uit zilver tot daden kwamen,
en bleven in lengte van dagen.

Als mens kent men zorgen,
iedere dag opnieuw moeite voor morgen.
Als beloning geld, of voldoening.
Valkuilen van levenslange plicht.
en zoeken naar gunsten voor tijdelijke eer.
Beschreven in vele boeken, tot tijden van weleer.

Een zachte stem geleidt,
ook de heiligen. die in gebeden,

oordelen vragen over ongedane daden,
voor zij ontspringen in de wereld.
Om te geven een gouden teken van eer.

Als geluk een gevoel is dat
ieder mens draagt, zoekt.
Hoeveel daden schenken
de gunst van gedeeld geluk.

onderwijs schenkt voordeel
uit goud geld en eer.
Een bron die groter wordt
bij ieder die het deelt.
als een hoorn des overvloeds.

Bij de bron van de eeuwige jeugd,
voelt men zich altijd jong.
als vergeten leed, en onverwachts geluk.

De steen der wijzen,
is als een wijze spreuk,
die een leven geluk schenkt.

Bij de ronde tafel dronken ze de graal,
om als strijders het kwaad te treffen voordat
ze bij de heiligen schade deden.

Ik vroeg een offer,
en velen vroegen angstig,
Wat wordt er van mij erna.
De enkeling die zegt,
eigendomsoverdracht als
geschenk van toewijding.
De hemel verwerven heeft een prijs.

Naar het verleden kijkend,
twijfelde ik, was mijn lot beter,
bij eerdere gekozen toewijding.
Was ik hoger gekomen, met minder leed.
Echter toewijding richt zich op het hogere,
Dat zonder reden, zonder oorzaak zijn genade
gunt. Genade in onbekende vorm, ondoorgrondelijk.

Een heilige zei,
laat mij zeven jaren zelf leven,
voordat de dienst intreedt en

een roeping zijn inzet eist.

Een kind kreeg gods liefde,
en zei, laat mij kiezen als volwassene,
immers godsdienst is
een verantwoordelijke keuze.

Een oude bejaarde,
het gebed om zonder denken
verder te leven, werd meteen verkregen
vroeg de genade er betekenis en nut
aan te verlenen, in het volgende leven.

Vertrouwend op de Alschepper,
verdedigde ik mij niet,
en angst voor kwetsbaarheid,
en verlies van deugd,
hoopte ik slechts op zijn hulp.

Zonder naam en anoniem
hoopte ik straf te dragen
om familie en vrienden
slechts de goede naam te tonen.
Toch zware straf toont geen zonden,
en is een spel van goden,
om toewijding in beproeving te tonen.

Verklaar mij wijsheid zei Solon,
en Socrates vroeg beschrijf wijsheid.
Solon zag het als woorden die geluk
brengen, en ongeweten een goed leven geven.

Verklaar mij wijsheid zei Plato,
en Pythagoras zei, zoals een driehoek
drie kanten, drie punten heeft,
Elke wijsheid heeft drie kenmerken.

Verklaar mij wijsheid zei Leonardo,
en Rembrandt zei, zoals elke beeltenis
nadert tot het origineel,
elke wijsheid is uit de werkelijkheid
gegrepen.

Verklaar mij wijsheid zei Ghandi,
en God Rama zei, Zoals de heiligen
door mij beschermd worden,

bescherm zo uw moederland.

Verklaar mij wijsheid zei ik,
De Alschepper zei, welk onderwerp
u ook kiest, ik heb elk antwoord klaar.
Ik zei over het leven, en de
Alschepper zei, leven uit liefde overwint
het kwaad.
Ik zei over roeping, en de
Alschepper zei, een roeping komt uit genade.
Zonder eigen verdienste of gunst.
Ik zei over uzelf, en de
Alschepper zei, ken mijn vorm als hoger.
ken mijn vorm als beter.
Immers relatief kan iets alleen groter zijn
en niet het grootste.
Immers relatief kan iets alleen maar beter zijn
en niet het beste.
Immers relatief, kan niets absoluut zijn.
Ken dus alles als in binding met elkaar.

Alschepper onderwijs mij, zei ik.
Hij zei, laat woorden achterwege
en verklaar wijsheid.
Ik zei dan is het een gevoel.
Hij zei, laat gevoelens achterwege
en verklaar wijsheid.
Ik zei dan is bewust van de werkelijkheid.
Hij zei, laat de werkelijkheid achterwege
en verklaar wijsheid.
Ik zei, het onbestaande kan niet uit
zichzelf tot bestaan komen.
de Alschepper zei,
ken dus alles als door mij ondersteunt.

Iedereen is passief eigendom van de Alschepper,
Maar Hij verlangt van iedereen ook Actief
vorm te krijgen in relatie tot de Ultieme bron.

de Alschepper zei,
ook woorden schenken geen vrede,
immers woorden zijn meer dan
alleen voor de boodschapper bedoelt.

In gesprek met de Alschepper,
vroeg ik is roem, geluk, betekenis

het beste levensdoel.
Ieder doel kent betekenis.

-----einde middag 27 juni 2019